

**FRANCISCUS & MILIEU****Leef zo dat mensen van God gaan houden**

De franciscaanse gemeenschap is gastvrij en straalt franciscaanse eenvoud, onbevangenheid, gastvrijheid uit voor wie langskomt. Hier moet niets, maar wij nodigen uit", zegt Broeder Guy Dilweg. "We dringen ons niet op. We doen alles omdat we het zelf graag doen. Hier kan je proeven van de innerlijkheid van waaruit wij leven. Die is ook franciscaans, met een grote eerbied voor en verbondenheid met heel de schepping en de Schepper. Als het gaat over milieu, willen we ons vooral richten op wat ons verbindt met de 'profane' milieubewegingen en niet zozeer op waarin we van hen verschillen. Al stel ik vast dat die groepen veel meer hun nek durven uit te steken en dat de kerkelijke groepen vaak moeten 'ploegen op rotsen'. Ons gaat het om de verbinding met het milieu en de ontvankelijkheid voor het mysterie. Het gaat om de verwondering over alles wat ons overstijgt, zodat je woorden stamelt van dankbaarheid: hoe komt het dat wij en al dat leven om ons heen bestaan? Op dit kleine planeetje in dat immense heelal? Al dat leven getuigt van een enorme levensdrang, ook de kleinste wezens. Voor wie het zien kan, is het meer dan louter materie, is het de 'liefdesgave van God'. Als je dat zegt, dan is dat niet vrijblijvend. Dan moet je daarnaar leven – door je omgang met de ander, de schepping, de Schepper en jezelf op de liefde te ijken. Het kan een blijde en dankbare verbazing worden om de natuur die meer is – een teken van de liefde en de zorg van God, die zich naar ons toekeert net als in Jezus."

De franciscaanse gemeenschap is gastvrij en straalt franciscaanse eenvoud, onbevangenheid, gastvrijheid uit voor wie langskomt. Hier moet niets, maar wij nodigen uit", zegt Broeder Guy Dilweg. "We dringen ons niet op. We doen alles omdat we het zelf graag doen. Hier kan je proeven van de innerlijkheid van waaruit wij leven. Die is ook franciscaans, met een grote eerbied voor en verbondenheid met heel de schepping en de Schepper. Als het gaat over milieu, willen we ons vooral richten op wat ons verbindt met de 'profane' milieubewegingen en niet zozeer op waarin we van hen verschillen. Al stel ik vast dat die groepen veel meer hun nek durven uit te steken en dat de kerkelijke groepen vaak moeten 'ploegen op rotsen'. Ons gaat het om de verbinding met het milieu en de ontvankelijkheid voor het mysterie. Het gaat om de verwondering over alles wat ons overstijgt, zodat je woorden stamelt van dankbaarheid: hoe komt het dat wij en al dat leven om ons heen bestaan? Op dit kleine planeetje in dat immense heelal? Al dat leven getuigt van een enorme levensdrang, ook de kleinste wezens. Voor wie het zien kan, is het meer dan louter materie, is het de 'liefdesgave van God'. Als je dat zegt, dan is dat niet vrijblijvend. Dan moet je daarnaar leven – door je omgang met de ander, de schepping, de Schepper en jezelf op de liefde te ijken. Het kan een blijde en dankbare verbazing worden om de natuur die meer is – een teken van de liefde en de zorg van God, die zich naar ons toekeert net als in Jezus."

**Religieus karakter natuur**

Broeder Guy: "Franciscus zelf ontdekte pas gaandeweg het religieuze karakter van de natuur. De bekende preek tot de vogels bijvoorbeeld had niet kunnen ontstaan als hij niet voorafgaand naar hen had geluisterd. Daar begint het. Zo ontdekte Franciscus dat hij ze ook moest insluiten in zijn broederschap, die zich eerder al uitstrekke naar alle mensen, inclusief de Saracenen (moslims). Franciscus' boodschap is eenvoudig: 'Wees blij met wat je bent, wees vogel, christen, Saraceen. Wees blij en dankbaar om alles.' Dat is ook het opvallende aan het Zonnelied: hij schreef het toen hij in de diepste ellende verkeerde, ziek en ontgoocheld. Hij richtte zich met een existentiële klacht tot de Heer. En juist toen brak het licht door en kreeg hij een voorproefje van de hemel, waarin alle grenzen werden overstege. Alles, de hele schepping kwam mee in een lofzang van de schepping op de Schepper, een kosmisch visioen van verbroedering."

**Vegetarisch?**

Als je vegetariër bent, kun je in het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Genesis lezen dat dier en mens op dezelfde dag geschapen zijn, en dat zij beiden de kruiden en de grassen te eten krijgen, aldus broeder Guy: "Dieren eten wordt pas toegestaan na de zondvloed. Toch kun je je keuze om vegetariër te worden niet zonder meer afleiden uit de Bijbel. Het is een vrije keuze, waarvoor wij onze eigen motivatie hebben. Die kan je anderen niet op Bijbelse gronden opleggen. Ik huiver ook voor een economische interpretatie of een politisering van de Bijbel, zoals die van het zogenaamde 'rentmeesterschap' van de mens. Ik lees het liever religieus: de mens is ten diepste verbonden met en partner van de Eeuwige – en Die geeft aan iedereen, goed of kwaad. Die is de zorgende. Naar dat beeld van God kunnen wij leven. Dat vergt waarschijnlijk een levenslange inzet om ruimte te maken. Steeds minder dat kleine ik, steeds meer die oneindige barmhartigheid. Zoals Franciscus zijn broeders voorhoudt: 'Leef zo dat mensen van God gaan houden.' Toon dus openheid, liefde, wees vader en moeder, kortom, wees zelf teken van Gods nabijheid."

**God is altijd groter**

Broeder Guy getuigt verder: "Zo boeit mij ook het idee van het buigen en dienen: erkennen dat in anderen God aan het werk kan zijn en dat God altijd groter is. Ik ben momenteel bezig met Mozes bij het brandende braambos: hij sribbelt tegen, wil er onder uit, maar krijgt toch de opdracht om in naam van God het volk weg te leiden uit slavernij. De eeuwige zegt: 'Jij zult Mijn mond zijn.' Dat is nogal wat. Zoals Maria later Zijn schoot zal zijn. In het overstijgen van hun eigen grenzen kunnen mensen opgetild worden tot wat ik zie als hun hoogste maat: heiligheid.

Tegenover die onverdiende grootheid past ons nederigheid. Die herken ik ook bij Franciscus. Hij overwint zijn ego, erkent zijn kleinheid en beseft dat niet zijn wil telt, dat hij en wij pas tot onze ware aard komen door overgave aan die mysterieuze totaliteit. Daar moet je niet licht over denken. Het gaat om een ervaring die groeit vanuit een volwassen levenshouding van zelfaanvaarding. Pas wie zichzelf aanvaardt, kan zich wegschenken. Zo'n houding voert tot mededogen vanuit verbondenheid. Mededogen: dat is wat de moeder tegenover haar kind betoont. Dat had Franciscus tegenover zijn broeders, de mensen, de dieren, planten en alle dingen."

In Nederland leeft een ruime, oecumenische franciscaanse beweging. "Die is te danken aan Vaticanum II, het Concilie dat opriep tot herbronning van de spirituele tradities", zegt Guy Dilweg. "We zochten en vonden de verbondenheid met alle religieuzen die hun leven baseerden op de franciscaanse spiritualiteit. Om die vanuit studie te beleven, werden allerlei activiteiten georganiseerd door de Franciscaanse Samenwerking. Die heeft zich omgevormd tot een Franciscaanse Beweging waarin leken en andersgelovigen mee welkom zijn. Door die spirituele vernieuwing spreekt Franciscus nu nog tot ons."

## Gouden roos voor Scherpenheuvel.



Benedictus XVI schonk op Lichtmis een gouden roos aan het bekende Mariabeeld van het populaire bedevaartsoord Scherpenheuvel. Het gebruik van het schenken van de gouden roos aan personen of bijzondere plaatsen is heel oud. Paus Leo IX vermeldt in 1051

dat het toen al traditie was.

Met de schenking bevestigden pausen Mariaorden in hun betekenis voor de ruimere kerkgemeenschap. De pauselijke eer wordt slechts uitzonderlijk toegekend. De voorbije duizend jaar werden in totaal zo'n 180 gouden rozen verleend, onder meer aan bekende bedevaartsoorden als Lourdes en Fatima. In de twintigste eeuw waren dit er slechts zeven. Sinds het begin van het pontificaat van paus Benedictus XVI werden er wel al een tiental rozen verdeeld. Dit is de eerste gouden roos voor een Belgisch bedevaartsoord.

De bouw van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek werd in 1609 gestart. Daarna groeide Scherpenheuvel al snel uit tot een populair bedevaartsoord. Met jaarlijks een miljoen bezoekers is Scherpenheuvel het belangrijkste Vlaamse bedevaartsoord.

De Gouden Roos wordt gezegend door de paus op Laetare Zondag (vierde zondag van de Veertigdagentijd) en wordt op zondag 15 mei om 15 uur door aartsbisschop André-Jozef Léonard geschonken tijdens een viering in de basiliek van Scherpenheuvel.

---

---

## FILM

---

---

### Prijs na prijs.

De film 'Des hommes et des Dieux' van de jonge Franse regisseur Xavier Beauvois won al verscheidene prijzen. Begin dit jaar kwam daar de prijs van 'Beste Europese Film van 2010' bij. Die onderscheiding wordt jaarlijks toegekend door de Europese afdeling van Signis, de internationale katholieke organisatie voor radio, film en televisie. De film is verkozen door Signisafgevaardigden uit 26 Europese landen. Op de tweede plaats eindigde 'Another year' van de Brit Mike Leigh en als derde een Poolse film over Popieluszko van de regisseur Rafal Wiczynski. De Frans-Belgische film 'Un homme qui crie' van Mahamat Saleh Haroun werd vierde. En eind februari won de film een nieuwe prijs, de César voor de beste film, tijdens de 36ste uitreiking van de belangrijkste Franse filmprijzen.



De film verhaalt het lot van Franse trappisten in het Algerijnse dorp Tibhirine in het Atlasgebergte, van kort voor hun ontvoering tot hun dood. Beauvois baseerde zijn film op waar gebeurde gebeurtenissen. Op 26 maart 1996 werden zeven trappisten ontvoerd en twee maanden opgesloten alvorens te worden onthoofd. Slechts twee monniken, broeder Amedée en broeder Jean-Pierre konden ontsnappen aan de ontvoering. Eén is er nog in leven, broeder Jean-Pierre die 32 jaar in het klooster van Tibhirine verbleef. Hij woont nu in een klooster in Marokko. Recent gaf hij een lang interview waarbij hij terugblikte op die dramatische gebeurtenis. 'We hadden ons samen voorbereid op de dood'. Hij ging in het interview uitvoerig in op de weken die aan de ontvoering voorafgingen. De film beschrijft die intense periode van strijd voor trouw aan hun roeping. Broeder Jean-Pierre zegt niet te weten wie de daders waren. Het onderzoek naar de moord op de trappisten loopt nog steeds.

---

---

## INTERMEZZO

---

---

### VROUWEN WELKOM IN OUDSTE KOOR.

Het koor van de Sixtijnse kapel staat voortaan ook open voor vrouwen.



Het koor is een van de bekendste en wellicht ook het oudste nog bestaande koor ter wereld. Het koor van de Sixtijnse kapel werd 1500 jaar geleden opgericht. De naam dankt het koor aan de bekende pauselijke kapel uit 1473, wereldwijd beroemd dankzij de fresco's

van Michelangelo. De salesiaan Massimo Palombello is er dirigent. De vrouwen zongen voor het eerst mee op de zondag na Driekoningen, in de eucharistieviering. Het was vrouwen eeuwenlang verboden om mee te zingen in kerkkoren. Het oudste gemengde koor werd pas in 1791 in Berlijn opgericht.

### FRANSE PRIESTERS ZINGEN.

Twee Franse priesters, Jean-Michel Bardet en Charles Troesch, en de seminarist Dinh Nguyen Nguyen, uit het Franse bisdom Gap hebben met hun cd 'Spiritus Dei' een bedrag van 650.000 euro ingezameld. De cd bevat zowel evergreens van de Franse popmuziek als geestelijke liederen. De zingende geestelijken lanceerden hun project in navolging van het Noord-Ierse trio 'The Priests'. Net als hen slaagden zij erin de eerste plaats van de hitparade te bereiken. De opbrengst van de cd van de Franse priesters zal gebruikt worden voor de bouw van een school in Madagaskar en de vernieuwing van het bedevaartsoord van Notre-Dame-des-Laus.

### ZEGEL VAN URBANUS IV IN MECHELEN.

Tijdens opgravingen op het Sint-Romboutskerkhof, naast de gelijknamige kathedraal in Mechelen, hebben archeologen een pauselijk zegel van Urbanus IV (1261-1264) gevonden. Urbanus IV leefde in een voor Mechelen bijzonder boeiende periode, waarin de stad grotendeels zijn huidige vorm kreeg en uitgroeide tot belangrijk handelscentrum. De Berthouws, heren van Mechelen, sloten slimme akkoorden, gingen de concurrentie aan met Antwerpen en verzetten zich tegen inmenging van de prins-bisschop van Luik. Als orgelpunt van dit alles werd in 1264-65 de stadsomwalling gebouwd. In 1264 stelde pa. Urbanus IV de Duitse orde, in Mechelen vertegenwoordigd door de commanderij van Pitzemburg, vrij van lasten voor de herstelling van muren, bruggen, wallen en andere openbare werken. Op de ene zijde van het zegel staan de letters UR BANUS PP (Pastor Pastorum of 'Herder van de Herders', een afkorting die pausen al eeuwenlang achter hun naam schrijven) IIII, op de andere zijde staan Petrus en Paulus afgebeeld. Dergelijke zegels werden als bewijs van echtheid bevestigd aan pauselijke oorkonden en zijn eerder zeldzaam. Ze zijn meestal gemaakt uit lood.



### KLEPEL DOM AFGEBROKEN.

Begin januari brak de klepel van de Dom van Keulen af. Dat gebeurde tijdens het luiden van de kerkklok naar aanleiding van Driekoningen. De kerkklok in de Dom van Keulen is de grootste in de wereld. De klepel van de klok alleen al weegt 700 kilogram. Het totale gevaarte weegt meer dan 24 ton. De klokken van de Dom luiden alleen nog op kerkelijke feestdagen, wanneer de paus sterft of bij het einde van een oorlog.

### DATABANK BESCHERMHEILIGEN.

Het Meertens Instituut in Nederland lanceerde recent de databank Beschermheiligen. Zij bevat gegevens over de verering van heiligen in Nederland en Vlaanderen. Deze heiligen worden ingeroepen om mensen, dieren of gewassen te beschermen tegen of te genezen van ziekten en ter voorkoming van slecht weer. Er kan op de namen van heiligen worden gezocht, maar ook op andere criteria. Onder 'doelen' vinden we bv. de plaatsen waar de heiligen werden of worden vereerd, althans die plaatsen die indertijd door de informanten zijn opgegeven. Is de plaats tegelijk een bedevaartsoord, dan is er een link naar de Bedevaartbank van het Meertens Instituut met een beschrijving van dat heiligdom en de pelgrimage. Ook kan er op de naam van de heilige en de plaatsnaam worden gezocht. In de loop van 2011 zal de databank volledig consulteerbaar zijn. Info: <http://www.dans.knaw.nl/content/projecten/kleine-data-projecten>.

### LUCEPEDIA: BEGRIPELIJKE THEOLOGIE.

Wil je meer weten over de Duitse theoloog Karl Barth? Of alles over het celibaat? De nieuwe website [www.lucepedia.nl](http://www.lucepedia.nl) biedt als een soort gespecialiseerde Wikipedia informatie over theologie. Het is een initiatief van Luce/Centrum voor Religieuze Communicatie van de Faculteit Katholieke Theologie van Universiteit van Tilburg. 'We doen hier veel leuke dingen, maar het blijft vaak binnen de wetenschappelijke kring. Op deze manier willen we het op een begrijpelijke manier delen', licht projectleider Frank Bosman toe. In tegenstelling tot Wikipedia, kan bij Lucepedia niet iedereen zelf informatie op de website zetten. 'Vijf journalistieke theologen werken er nu aan. Dat worden er nog wel meer. Op die manier kunnen we, zonder volledigheid te pretenderen, wel een wetenschappelijke garantie geven.' De website wordt gemaakt door theologen met een katholieke achtergrond, maar zij werken 'vanuit een oecumenisch perspectief'. Ook protestantse onderwerpen krijgen dus een plekje op de website.

## KLOOSTER IN EMIRATEN OPEN.

Moslims en christenen in het Midden-Oosten. De relatie ligt moeilijk. In de Emiraten is er misschien een mini-verbetering omwille van een ex-klooster. Het betreft de ruïnes van een veertienhonderd jaar oud klooster. Het 65 vierkante meter grote gebouwencomplex is het enige bekende pre-islamitische christelijke bouwwerk in het land. Volgens archeologen, die het klooster in 1992 ontdekten, werd het gebouwd omstreeks zeshonderd na Christus. Er woonde een gemeenschap van een 30 à 40 monniken. Volgens de Britse archeoloog Joseph Elders, hoofd van het opgravingssteam, wist men tot aan de ontdekking van dit klooster niet dat het christendom tot zo ver op het Arabische schiereiland was doorgedrongen. Het klooster is gelegen op het Sir Bani Yas-eiland en werd vermoedelijk gebouwd door nestorianen of monniken van een van de Oosterse Kerken. Joseph Elders: "Het klooster was wellicht een belangrijk heiligdom op de handelsweg naar India. Omstreeks 750 na Christus verlieten de monniken het klooster."

## MONNIKEN BEZWEKEN VOOR VERZANDING.

Archeologisch onderzoek, bij weg- en roteringswerken in de Ter Duinenlaan, bevestigt dat de verzanding een van de belangrijke factoren was voor het vertrek van de cisterciënzers uit de abdij van Ten Duinen in Koksijde. De abdij werd in 1107 gesticht. Archeologische bodemprofielen bewijzen voor het eerst dat meerdere duinverstuivingen de abdij bedreigden. Na ook nog eens de Beeldenstorm (1566) en een plundering van de graanschuur door het leger van Willem van Oranje (1593) gaven de monniken er in 1623 definitief de brui aan. In 1628 werd gestart met de bouw van een nieuwe abdij, op de plaats waar vandaag het Grootseminarie van het bisdom Brugge gevestigd is. Ten Duinen blijft een interessante vindplaats voor archeologen, omdat de archeologische lagen er uitstekend bewaard zijn vanaf 1 tot 1,20 meter onder straatniveau. Tot op vandaag blijft 80% van het abdijcomplex verborgen onder duinzand. Toch kon de Warandepoort tijdens de recente werken beter gelocaliseerd worden. De abdijmuren zijn nog steeds niet teruggevonden.

## BELANGSTELLING VOOR BEZINNINGSCENTRA.

Dat de kerkpraktijk van mensen afneemt, lijkt geen twijfel. Merkwaardig is wel dat verschillende bezinningscentra en ontmoetingshuizen een stijging vaststellen van het aantal aanvragen. Dat schrijft norbertijn Jos Bielen, directeur van het Bezinningscentrum van de abdij van Averbode. Het bezinningscentrum van Averbode ontvangt jaarlijks ongeveer 2.500 gasten voor een meerdaags verblijf. Het centrum ontvangt groepen die vanuit verschillende interesses de vraag stellen om er te kunnen verblijven. Wat is de rode draad doorheen al die aanvragen? Wekelijks willen mensen graag enkele dagen in de abdij verblijven om tot rust en bezinning te komen, om wat meer kennis te maken met of aan te sluiten bij de abdijgemeenschap. Sommigen willen gewoon een 'adem Pauze' nemen in hun drukke leven. Die willen ze dan benutten om op religieus vlak wat op adem te komen. Ook andere bezinningscentra kunnen zich de jongste jaren verheugen over een groeiende belangstelling. Er is duidelijk nood aan inhoudelijke en religieuze verdieping.

## BOEKHUIS 'CARMELITANA'.

... wemelde van de geruchten, maar nu is er goed nieuws. De bekende religieuze boekhandel en uitgeverij 'Carmelitana' in Gent verhuist van de Burgstraat 92 naar een kelderruimte van het karmelietenklooster in Gent. Dat is ook de plaats waar de boekhandel destijds van start ging. Uitgeverij 'Carmelitana' is al verschillende jaren gespecialiseerd in de publicatie van religieus geïnspireerde boeken die bijdragen tot de verspreiding van de christelijke spiritualiteit, mystiek en meditatie enerzijds en de typische karmelitaanse spiritualiteit anderzijds. Daarbij is er grote aandacht voor de ontwikkeling in de hedendaagse theologie en spiritualiteit en tevens oog voor de spirituele noden van onze tijd. Volgens Koen De Meester, provinciaal van de karmelieten, is de verhuis noodzakelijk in het kader van de herstructurering en versoering van 'Carmelitana'. Het is geenszins de bedoeling om te stoppen met de activiteiten van 'Carmelitana'. "Wij willen wel slanker worden, om leniger te zijn, om beter en langer te kunnen leven."

## AGENDA

### Vaste gregoriaanse vieringen (per stad):

**ACHEL.** St.-Benedictusabdij - Achelse Kluis - Hamont-Achel: Schola Cantorum Achel o.l.v. Albert Severens, elke 4de zo. om 10.45u Gregoriaanse hoogmis in de abdijkerk. De andere dagen zingen de Trappisten in de St.-Benedictusabdij. Info: www.achelsekluis.org..

**AFFLIGEM.** Abdijkerk: Monnikenkoor en gregoriaans gemengd koor o.l.v. Dom Idesbald Verkest. Elke zo. 10u gregoriaanse Mis en om 15u de Vespers en lof door het monnikenkoor. Info: Abdijstraat 6, 1790 Hekelgem 053 66 70 25 of Longinius van de Velde 0475 414 280.

**AMSTERDAM.** Obrechtkerk, Jacob Obrechtstraat 30: Het mannentrio Gregoriana verzorgt elke 3e zat., 17 u. (m.u.v. juli en augustus) een "Gregoriaanse meditatie". Gregoriana werkt soms samen met musici uit het Oosten en het Westen, waardoor muzikale en religieuze verwantschappen van diverse culturen worden onthuld. Info: Reinier van der Lof, Weesp Tel: +31.294.419754

**ANTWERPEN.** St.-Jacobskerk: Elke 1ste zon. 10 u. hoogmis met gregoriaans proprium door Chorale Sancti Jacobi o.l.v. Dirk Baetens, andere zon. door andere koren. Info: Jo Tanghe 03/541 90 28. St.-Pauluskerk: Schola Gregoriana Cantabo. Regelmatig op zo. 10.30 u. Gregoriaanse hoogmis. Op hoogdagen meerstemmige mis met orkestbegeleiding, met gregoriaans proprium. Op 2e kerstdag, 2e paasdag, Pinksteren en Allerheiligen: Gregoriaanse vesperdienst. Info: Hugo Brangers, Antwerpen.

**ASSEBROEK.** Benediktijnerabdij, Baron Ruzettelaan 435: Elke zo. 10u gregoriaanse Mis. Info: 050 35 72 51

**BERCHEM.** Sint Theresiakerk, Grote steenweg: Gregoriaans koor Concentus Theresiae. Elke zo. 10u gregoriaanse Mis. Info: Oktaaf Bollaert, Sterren Regen 19, 2540 Hove.

**BRUGGE.** Paters Karmelieten, Ezelstraat 28: Schola Gregoriana Brugensis o.l.v. Roger Deruwe. Elke zon- en hoogdag 10 u. Gregoriaanse Hoogmis. Info: Ignace Huyghebaert Tel: 050 44 38 90 of scola@scolagregoriana.com. Begijnhof, Monasterium De Wijngaard. Gregoriaans koor van het Begijnhof. Elke zo. 9u30 gregoriaanse Mis. Info: 050 33 00 11. St.-Trudoabdij Male (St.Kruis Brugge). Elke zo. 9 u. Gregoriaanse mis.

**BRUSSEL.** St. Michiel en H. Goedele: Gregoriaanse Kathedraal schola o.l.v. Herbert Beirens. Zo. 10 u. Gregoriaanse mis. Info: Tomboy André, Guill.Stassartlaan,16 b 22, 1070 Anderlecht. Tweelindenstraat 2A (metro Merode of Montgomey): Una cum o.l.v. Paul-Augustin Deproost. Zo. 10 u. Gregoriaanse mis. Info: Laurent Bayer. Kerk van St. Hendrik, 1150 Brussel: Gregoriaanse schola Saint-Irénée. De zondagen van de advent en de vasten, gregoriaanse Mis om 9u30. Info: Michel Zeegers, av. du Héron 1, 1640 Rhode-St-Genèse 02 381 10 62. O.L.V. van de Zavel: Gregoriaanse schola St. Irénée. Elk hoogfeest om 11u gregoriaanse Mis. Info: Michel Zeegers, av. du Héron 1, 1640 Rhode-St-Genèse 02 381 10 62. Kapel Heilig Hart, Twee Lindenlaan, 1200 Brussel. Gregoriaanse schola "Una cum". Elke zo. en Feestdag om 10u gregoriaanse mis. Info: Paul-Augustin Deproost, rue Champ du Roi 23, 1040 Bruxelles 02 736 92 04. Miniemenkerk: Elke zo. gregoriaanse Mis om 11u. Info: . Abbé Jacques Van der Biest, rue Ernest Allard 47, 1000 Bruxelles.

**DENDERMONDE.** Abdijkerk: Op wekdagen 8u30 en op zondagen 9u30 gregoriaanse conventsmis. Niet op hoogdagen. Elke dag gregoriaanse Vespers om 18u.

**GENT.** St.-Niklaaskerk: Paratum cor o.l.v. Thierry Pauwels. Elke zo. 10 u. Hoogmis met proprium, niet op 2e zo., wel op feestdagen (zelfs als ze op de 2e zo. vallen). Info: Thierry Pauwels, De Pinte. St.-Baufskathedraal: Paratum Cor o.l.v. Thierry Pauwels. Gregoriaanse hoogmis op de 2e zo. 11 u. (niet op feestdagen). Info: Thierry Pauwels, Groenpark 17, 9840 De Pinte 09 2827824 of Th.Pauwels@advalvas.be.

**GRIMBERGEN.** Abdijkerk: Gregoriaans Abdijkoor Grimbergen o.l.v. P. Gereon. Elke zo. 10 u. Gregoriaanse Hoogmis. Elke do. 20u15 repetitie in de Sachristie. (via Pastorie, Kerkplein 1) Info: Herman RASPOET, Brusselsestraat 120, 1840 Londerzeel. Tel: 052-55.05.04 raspoeet.herman@telenet.be.

**HAALTERT.** St.-Gorikskerk: Kon. St.-Gorikskoor o.l.v. Hubert Verheijen. Uitzonderd 2de zo., 10 u. Gregoriaans kyriale. Op hoogdagen meerstemmige Latijnse mis. Info: Hubert Verheijen, Haaltert.

**HALLE.** Kerk Paters Conventuelen, Volpestraat: Sint Gregoriuskoor o.l.v. Roger Vanbellingen. Elke zon-en feestdag 10u30 gregoriaanse Mis. Info: 02/ 356 20 03 of www.gregorius.tk.

**HERENTALS.** Begijnhofkerk St.-Catharina: Elke zo. 10u. Gregoriaanse mis (proprium en ordinarium) door het gregoriaans mannenkoor. Info: Jan Cools, Vossenberg 45B, 2200 Herentals 014/ 21 56 48.

**HEVERLEE.** St.-Lambertuskerk: Kon. St.-Lambertuskoor o.l.v. Johan de Boer. 1ste, 3de en 5de zo., 10u30 Gregoriaanse Hoogmis. Info: Johan De Boer 016/ 40 52 99, www.kerkleuven.be/koor/kslh/.

**KNOKKE.** Paters Dominicanen: Schola Gregoriana Dominicanica o.l.v. Jacques Maertens. Elke zo. 11 u. Gregoriaanse mis. Info: Jacques Maertens, Knokke-Zoute Tel:050/ 60 12 32.

**KORTRIJK.** O.L.Vrouwkerk: Laudate Dominum o.l.v. Walter Deroo. Elke 1ste zo. en op feestdagen 9u45. Elke 1ste zo. 17u gregoriaanse vespers in de kerk van het O.L.Vrouwehospitaal, Budastraat. Info: Gislain Baert, Graskant 5, 8520 Kuurne 0474 325 729 of laudatedominum@scarlet.be.

**LEUVEN.** Abdijkerk Keizersberg: Het monnikenkoor o.l.v. Abt Kris Opdebeek zingt elke zo. 10u de gregoriaanse Hoogmis. Info: Rvd Kris Opdebeek, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven 016 31 00 60 St.-Kwintkerk: 10 u. Gregoriaans proprium door de Schola Sancti Quintini o.l.v. J. Vanderveken: naast andere gezangen door de Schola, hetzij door het vrouwenkoor Concinita (1e en 3de zo.). Info: Mark Debrock T.W. Wilsonlaan 15 3010-Leuven 01 67/25 36 83.

**LOKEREN.** St.-Gregoriusgilde. St.-Laurentiuskerk. elke 1ste zo. 11 u. en op hoogdagen mis met gregoriaanse gezangen; Kerk Daknam, elke 2de zondag 10 u. mis met gregoriaanse gezangen. Info: ludogerits@hotmail.com.

**MECHELEN.** Elke 1ste za. van de even maand, 16 u. Gregoriaanse mis in de St.Jan de Doper en Evangelist kerk (St.Janstraat) Info: www.involuntate.be.

**ST.-NIKLAAS.** Kapel Zusters Arme Klaren, O.L.V.-plein 31: Schola Cantorum o.l.v. Luc De Cock. Elke 1ste zo. en op hoogdagen 9 u. Gregoriaanse hoogmis. (niet juli en augustus). Info: Luc De Cock, Heidebloemstr. 4, 9100 St.-Niklaas, 03/777 10 05

**TURNHOUT.** Begijnhofkerk Heilig Kruis: Koninklijk H.Kruis begijnhofkoor o.l.v. Herbert Op de Beeck. Elke zo. 9u30 gregoriaanse Mis (proprium en ordinarium). Info: Herman Deckx, Victoriestraat 9 bus2, 2300 Turnhout. Tel: 014/41 25 81. Heilig Hartkerk: Ceciliakoar o.l.v. Sylvain Goossens en Jef Roymans. Elke zon-en hoogdag 9u30 de Mis met gregoriaans proprium. Ordinarium is meerstemmig Latijn of gregoriaans. Info: Jochem Baas, 014/ 61 01 72

**WAASMUNSTER.** Abdij Roosenberg: Schola Gregoriana feminea In Voluntate. Elke 1ste zo. van de even maand, 9 u. Hoogmis. Info: Myriam Van den Houten 03/ 449 43 15

**WATERMAEL** (Brussel). Kerk van St Clement:.. Elke zo. 9u30 gregoriaanse Mis. Info: Raoul Leblīcā, rue des Thuyas 14, 1170 Watermael 02 673 02 58

**ZINGEM.** St. Bavokerk: Gregoriaans koor Gaudeamus o.l.v. Adelin Goedefroot. Elke feestdag 10u30 gregoriaanse Mis. Info: A. Goedefroot, Nederzwalmssteenweg 31, 9750 Zingem 09 384 20 29.

## Gregoriaanse vieringen zonder vaste datum:

**BRUSSEL:** Schola "Lux et Origo" en schola "Stella Matutina" o.l.v. Eric Trekels verzorgen enkele concerten per jaar over verschillende thema's. Info: E. Trekels, rue des Aduatiques 7, 1040 Bruxelles 02 736 56 68

**LEUVEN:** Het gregoriaans koor van Leuven o.l.v. Frans Mariman, verzorgt enkele Missen en concerten per jaar. Info: Frans Mariman, Korbeekdamstraat 13, 3050 Oud-Hervelee 016 47 12 60.

**LIER:** De damesschola "Vox Laetitiae" o.l.v. Stefan Meesen verzorgt missen en concerten op verschillende plaatsen. Info: Stefan Meesen, 016 53 20 99 of: vox.laetitiae@advalvas.be

**WATOU:** De damesschola Cum Jubilo o.l.v. Agnes Delbaere en de Herenschola o.l.v. Wim Orbie verzorgen verschillende zondagen de Mis om 10u30, alsook op andere locaties in België. Info: Bernard Deheegher, Moenaardestraat 20, 8978 Watou 057 38 82 67 of www.cumjubilo.be

## Abdijen in België waar gregoriaanse officies gezongen worden:

Abbaye N.D. de Saint Remy (Trappisten) - Abdij Affligem (Benedictijnen) - Abdij Averbode (Norbertijnen) - Abdij De Wijngaard (Benedictinessen) - Abdij Keizersberg (Benedictijnen) - Abdij Marienhof (Cisterciēnzerinnen) - Abdij Grimbergen (Norbertijnen) - Monastēre de Chevetogne (Benedictijnen) - St. Pieters en Paulusabdij (Benedictijnen)

## Zangers welkom

**SINT-NIKLAAS.** De Schola Cantorum van St.-Niklaas verzorgt op de eerste zondag van elke maand en op elke hoogdag 9 u. de parochiale eucharistieviering in de kapel van de zusters clarissen, vlakbij de O.-L.-Vrouwekerk van Sint-Niklaas. De groep zingt telkens het volledige gregoriaanse ordinarium en het volledige gregoriaanse proprium volgens de liturgische kalender. De zangers trachten zo goed mogelijk rekening te houden met de semiologie van Dom Eugēne Cardine. De repetities vinden plaats in de sacristie van de hoofdkerk (Sint-Nicolaaskerk), telkens op de woensdag vóór de betreffende eucharistieviering, om 19 uur. Vóór de eucharistieviering zelf repeteren ze nog om 8.15 uur in de sacristie van de kapel van de clarissen (O.-L.-Vrouweplein). Wie geïnteresseerd is kan contact opnemen met de koorleider Luc De Cock via telefoon op 03 777 10 05, via gsm op 0477 40 97 13 of via e-mail op lucdecockmail@scarlet.be.

## Seminaries

**ABDIJ GRIMBERGEN.** Studiedag "Premonstratenzer gregoriaans in de Nederlanden: liturgische en gregoriaanse handschriften (13de-16de eeuw)", Za. 7 mei 2011, 10-17 u. Met als sprekers: Christophe Monsieur, Inga Behrendt, Pieter Mannaerts, Sarah Long en Lieve Watteeuw. Inschrijven voor 24 april. Info: H. Janssens, Abdijstr. 1, B-3271 Averbode, h.janssens@abdiijaverbode.be, www.abdiijaverbode.be/nl/contact/activity/14

**ORVAL 2011.** De organisatie van de Gregoriaanse dagen (26 tot 30 augustus 2011) in de abdij van Orval laat weten dat David Eben niet zal kunnen komen wegens overbezet. In de plaats komt echter een andere Gregoriaanse specialist Prof. Giacomo Baroffio (universiteit Padova), gespecialiseerd in het Ambrosiaans repertoire. Zie zijn indrukwekkend curriculum op <http://musicologia.unipv.it/baroffio/>

**PARIJS. "Les rencontres grēgoriennes"** Vrij, 1 tot zo. 3 april 2011 georganiseerd door het Chœur Grēgorien de Paris. Thema van dit congres is het brengen van het Gregoriaans, als liturgische handeling, van het klooster op het platteland, naar de metropool. Programma: Za 2 april 10.30 u. terts en H. Mis, opgedragen door Dom Louis-Marie, abt van de abdij Sainte-Madeleine; 21.00 u. metten met als officiant Mgr. Pierre Raffin, bisschop van Metz. Zo 3 april 09.45 u. laudenen hoogmis, opgedragen door Mgr. Robert Le Gall, aartsbisschop van Toulouse; 16.00 u. vespers en zegen met als officiant Dom Philippe Dupont, abt van Solesmes. De locaties zijn historische kerken of centra in het centrum van Parijs. Deelnemende koren: Schola Sanctae Sunnivaē, Trondheim, Schola Cum Jubilo, Watou, Chœur Grēgorien de Paris, heren en dames, Schola St.Grēgoire, Le Mans, Les Ambrosiniens, Maîtrise de Metz, Camerata Sainte Anne d'Auray, Chœur Grēgorien de Clermont-Ferrand, Chœur Grēgorien du Mans, Collegium Norbertinum, Schola Sancta Svithun. Info :Mme Sylvie Figuier ,69 Rue du Château des Rentiers, F 75013 Paris - sylvielacoste@sfr.fr -tel + 33 1 45 86 97 68 of + 33 6 82 44 16 16, www.choeur-gregorien-de-paris.asso.fr

## Nieuwtjes

**GREGORIAANS OP HET WEB** Ger Steeghs biedt op zijn website [www.gersteeeghs.nl](http://www.gersteeeghs.nl) alle inlichtingen over de uitgaven van gregoriaanse boeken die de laatste vijf jaar gelanceerd werden. Meer materiaal te verkrijgen na contactname. Info: Ger Steeghs, Mergelweg 20 NL 6067EK Linne. 0031 (0) 475 462435, gerst01@planet.nl

## CURSUS

### Overzicht cursussen en zangdagen 2010-2011 van het Centrum Gregoriaans

Cursus:	Instap-cursus	1, 2 & 3	Zangdag	Zang +
cijfers = lessenreeks				
7/05/2010			3/2010-11 Dendermonde	
17/09/2011				Mechelen, nam.
1/10/2011				Gent, nam.
22/10/2011			1/2011-12 Affligem	
19/11/2011		1		
10/12/2011		2		
14/01/2012	1	3		
4/02/2012	2	4		
3/03/2012	3	5		
17/03/2012	➔	➔	2/2011-12 Grimbergen	
24/03/2012	4	6		
17/05/2012			Festival Watou	

"Zang" is bedoeld voor alle cursisten en afgestudeerden. De zangdag van 17 maart 2012 is voor alle cursisten inbegrepen in de cursus. "Zang +" is bedoeld voor alle belangstellenden die, samen met cursisten en afgestudeerden, kennis willen maken met het Gregoriaans.

## CENTRUM

### Administratie cursisten en info over de inhoud van de cursussen:

Lucienne Van Gastel, Centrum Gregoriaans, Boudewijnlaan 24, 2220 Heist-o/d-Berg - Tel: 015. 24.13.63 E-mail: [cursist.gregoriaans@pandora.be](mailto:cursist.gregoriaans@pandora.be)

### Betalingen:

Op rek. IBAN: BE22 7370 1000 1147 BIC: KREDBEBB van Gilbert Devroye, Bierbeekstraat 84, B-3052 Blanden.

## REDACTIE

Mia Pastijn, Keldermansvest 47, 2800 Mechelen, tel. 015-20.18.26, [mia.pastijn@telenet.be](mailto:mia.pastijn@telenet.be)

De redactie laat mensen aan het woord die een interessante mening vertolken. Ze respecteert daarbij alle opinies zonder onderscheid. De auteurs ondertekenen daarom hun bijdragen. De meningen die zij vertolken zijn persoonlijk en vallen niet noodzakelijk samen met de meningen van de redactie.

De volgende nieuwsbrief zal op 15 juni 2011 verschijnen. Teksten hiervoor moeten de redactie uiterlijk voor 15 mei 2011 bereiken.

## ABONNEMENTEN

Door een abonnement te nemen steunt u daadwerkelijk onze werking! Hartelijk dank daarvoor.

U kan een jaarabonnement nemen (4 nummers) door storting van 10 euro op rek. 737-0100011-47 met vermelding abonnement nieuwsbrief gregoriaans. Wil u ons extra steunen, neem dan een steun abonnement van 20 euro of een beschermend abonnement van 40 euro. De cursisten krijgen de nieuwsbrief gratis toe gestuurd.

Discussiegroep en mailinglist gregoriaans: surf naar: <http://www.egroups.com/subscribe/gregoriaans> en klik op de JOIN-knop.

Uitgebreide informatie over gregoriaans op het net: <http://listen.to/plainchant>

Bezoek onze site: [www.centrumgregoriaans.be](http://www.centrumgregoriaans.be)  
Gregoriaans op het net: <http://listen.to/plainchant>