

Bezorg ons weer eens goud!

Beste lezer,

De zomervakantie is een goede gelegenheid om ons op een eenvoudige manier te helpen bij onze werking. Hoe?

1) Samen met deze nieuwsbrief vindt u 2 folders over de cursus Gregoriaans, sessie 2010-2011. Nu is mond-aan-mond reclame de beste reclame. Daarom vragen wij u om deze folders te bezorgen aan mensen, waarvan u weet dat zij interesse hebben in het Gregoriaans. Misschien willen zij het aanleren, ontdekken of herontdekken? Leg deze folders dus niet opzij, maar bezorg ze hen. Want elke liefhebber van Gregoriaans is goud waard. Hartelijk dank!

2) Een nieuwe manier om belangstellenden in contact te brengen met onze cursus zijn de zgn. "Zang+ namiddagen". Het zijn momenten waarop iedere belangstellende gratis kan meezingen met onze cursisten en oudcursisten onder de kundige leiding van Frans Mariman. De Zang+ namiddagen van vorig jaar waren een groot succes: belangstellenden sloten bijna naadloos aan bij de zang, en verschillende van hen mochten we dit jaar als cursist begroeten. Vandaar onze tweede vraag aan u: stuur dus mensen die van Gregoriaans houden naar één of meer van onze 3 Zang+ namiddagen:

- Zaterdag 2 oktober 13.30 u. Gent, Crypte van de Kathedraal
- Zaterdag 16 oktober 13.30 u. Mechelen, Kathedraal
- Zaterdag 23 oktober 13.30 u. Hasselt, Kathedraal

COMPOSTELA VIERT**Een "Heilig Jaar"**

Wanneer het feest van Jacobus de meerdere - 25 juli - op een zondag valt, spreken we van een 'heilig jaar'. Dat gaat gepaard met allerhande festiviteiten en een massale toevloed van pelgrims in Santiago de Compostela, waar de heilige zou zijn begraven. Vanwaar die grote belangstelling voor het pelgrimeren? En waarin ligt de bijzondere aantrekkingskracht van Santiago de Compostela?

In België krijgt de viering een extra weerklank met het zilveren jubileum van het Vlaams Compostelagenootschap.

**Universeel succes**

Pelgrimeren is van alle tijden en is ook vervlochten met wereldgodsdiensten. Elk jaar ondernemen drie miljoen moslims de 'hadj' of de reis naar Mekka en eenmaal in hun leven doen de Shingon-Shu boeddhisten op het Japanse eiland Honshu over een afstand van 1.200 kilometer 88 tempels aan. Voor de hindoes is de Indiase stad Benares de heilige plaats en Europese katholieken trekken in dichte drommen naar Lourdes, Fatima, Rome en Assisi en vooral Santiago de Compostela in het noorden van Spanje.

Vanwaar dat universele succes? Een eerste reden is religieuze of spirituele bewogenheid en de zoektocht naar diepere reflectie en zingeving. Verder spelen geschiedenis, cultuur en toerisme een rol: de kennismaking met historisch interessante gebouwen en kunstuitingen uit alle cultuurperiodes door de eeuwen heen. Voor sommigen is dit een stukje alternatieve vakantie. Anderen willen er even tussenuit knijpen of nemen die gelegenheid te baat om geld in te zamelen voor het

goede doel. Voor nog anderen zijn de gezondheid, de sportieve uitdaging of de authentieke natuurbeleving beweegredenen om op stap te gaan. Ten slotte trekt ook het onbekende pelgrims aan: de verrassende en vluchtige ontdekkingen en ontmoetingen met de lokale bevolking en met medepelgrims - en dat elke dag opnieuw.

Compostela heeft daarbij een aparte troef: zijn werelddimensie. Zo schreef de Duitse filosoof Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) over de weg naar het bedevaartsoord in Santiago de Compostela: "Europa kwam tot stand dankzij de weg naar Compostela." Al bijna duizend jaar smeden bedevaarders die vanuit alle windstreken van het Europese continent - en de jongste decennia ook uit alle werelddelen - naar dat populaire Spaanse bedevaartsoord komen, banden tussen mensen en culturen over de grenzen heen. Het is beslist geen toeval dat de Raad van Europa de 'camino', zoals de weg naar Compostela gemeenzaam wordt genoemd, heeft erkend als Europees cultureel erfgoed. Een deel van de weg in Frankrijk staat ook op de lijst van het werelderfgoed van de Unesco.

Diepere betekenis

Toch heeft pelgrimeren nog een diepere betekenis. Contacten leggen en gemeenschap vormen onderweg zijn belangrijk, maar de essentie is paradoxaal genoeg dat elk mens tijdens een bedevaart in de eerste plaats op zoek gaat naar zichzelf. Zonder de bewuste afzondering van de samenleving kun je ook nauwelijks een authentieke pelgrimservaring beleven. De diepere kracht van het pelgrimeren ligt wezenlijk in het omgooien van de alledaagse structuur van de bedevaarder.

Volledig afgesneden van zijn vertrouwde omgeving geraakt hij of zij al vanaf zijn vertrek onontkoombaar in de ban van een soort ritueel van repetitieve handelingen die willens nillens elke dag opnieuw worden herhaald: de urenlange fysieke inspanning in vaak harde weersomstandigheden, bezienswaardigheden

bezoeken onderweg, voeding aankopen, onderdak voor de nacht zoeken, je kleren wassen, maaltijden nuttigen, de tocht van de volgende dag voorbereiden, de siësta, een dagboek bijhouden en, voor wie belangstelling heeft voor religie of zinging, ook een bezoek aan de kerk.

Een pelgrim kruipt 's avonds vroeg in zijn slaapzak om 's anderendaags nog voor het ochtendgloren opnieuw te vertrekken. Al die handelingen verlopen in een rustig tempo en voltrekken zich tegen een achtergrond van wisselende landschappen, andere eetgewoonten en contacten met lotgenoten. Dat neemt je volledig in beslag. De pelgrims die boeken meezeulen voor onderweg – om de 'dode momenten' te vullen –, komen meestal maar enkele bladzijden ver. Haaks op de stress en het helse ritme van onze samenleving, stapt elke pelgrim op het ritme van zijn lichaam. Hij eet wanneer hij honger heeft, drinkt als hij dorst heeft en beslist nog een aantal kilometer verder te stappen zelfs als op de initieel geplande plaats van aankomst alle omstandigheden meezielen. Door die aanpak ontdekt een pelgrim de tijd en de ruimte opnieuw in hun authentieke perspectief. Daardoor ontstaat een nieuwe harmonie en een nieuw evenwicht. Daarin ligt de verklaring waarom velen na afloop anders tegen het leven aankijken.

Zoekende mensen

Hoewel eeuwenoud, past het pelgrimeren ook perfect in onze individualistische cultuur omdat je dit avontuur bij voorkeur alleen onderneemt. Het is daarom geen toeval dat pelgrimeren bij ons sinds de jaren 1980 – met de doorbraak van het individualisme – opnieuw in de lift zit. Vaak zijn dieperliggende beweegredenen de onvrede met het jachtige bestaan, pijn en verdriet verwerken of een bladzijde uit het leven omslaan. Maar telkens weer is het een bewuste keuze. Bedevaarders zijn in de eerste plaats zoekende mensen. Vandaag meer dan vroeger. Nu de grote verhalen hebben afgedaan, knopen velen opnieuw aan bij die eeuwenoude traditie in de hoop iets terug te vinden van de verloren gegane zekerheden van weleer. Aan de basis van de revival van de bedevaart ligt daarom de tijdsgeest – en niet de kerk, noch de politiek of de toeristische industrie die gretig op die trend inspelen. De sleutel tot het succes is ook dat niemand optreedt als de behoeder van de bedevaartroutes. Iedereen haalt daar voor zichzelf het beste uit. (bron Tertio)

RELIGIEUZE ECONOMIE

'De bakkersvrouwen van God'



De concurrentie op de hostiemarkt bedreigt de contemplatieve kloosters die de Franse bisdommen voorzien van hosties. Dat meldt de Franse krant La Croix. Eind vorig jaar liet het heiligdom van Lourdes weten dat het voortaan de hosties zou aankopen bij een bedrijf dat lagere prijzen hanteert. Dit zorgde

voor een golf van verbijstering in de 36 Franse kloosters die hosties vervaardigen. Uiteindelijk zag het heiligdom van zijn plannen af maar het bekwam wel een lagere prijs. Momenteel maken 35 Franse kloosters jaarlijks 140 miljoen hosties. 30 andere kloosters leven ook van de verkoop ervan. De concurrentie laat zich echter meer en meer gevoelen: vorig jaar hebben de kloosters 20 procent minder hosties verkocht. In 2008 was er al een verkoopsdaling van 15 procent. De Franse zusters ondervinden vooral concurrentie vanuit Polen, waar de hosties door leken aan lagere prijzen geproduceerd worden, maar controleren nog meer dan de helft van de markt. De zusters hebben het probleem inmiddels aangekaart bij de Franse bisschoppenconferentie. De bisschoppen hebben er bij de parochies op aangedrongen hun hosties bij de contemplatieve kloosters te blijven kopen. Voor sommige kloosters is de verkoop van hosties van vitaal belang om te kunnen overleven. De zusters hebben het kritieke punt niet afgewacht en hebben een charmeoffensief en een communicatiecampagne gelanceerd. Zij pakten zowel uit met een video (De bakkersvrouwen van God) én een diamontage met als titel 'Je zal je voeden met het werk van je handen' over de productie van hosties en de plaats daarvan in het leven van de zusters. (bron Kerknet)

Vond Pater Verbiest de auto uit?

Pater Ferdinand Verbiest is nog lang niet vergeten in Pittem. Naast het nieuwe Verbiest bezoekerscentrum dat op 2 april de deuren opende, werd er ook een Verbiest fietsroute van 44 km aangelegd. Het schepencollege reed op 3 april zelf de nieuwe route in. Ferdinand Verbiest (Pittem, 9 oktober 1623 – Peking, 28 januari 1688) was een Vlaams jezuïet, missionaris en astronoom. Hij studeerde in Leuven en Mechelen; theologie in Rome en Sevilla. Hij trad in bij de Jezuïetenorde in 1641. Als missionaris werd hij naar China uitgezonden (1659 ten tijde van de Qing-dynastie). Een andere jezuïet, Johann Adam Schall von Bell, riep hem naar het keizerlijk hof als assistent. Verbiest werd zeer gewaardeerd aan het keizerlijk hof in China. Hij bouwde een instrumentarium voor het Oude observatorium te Beijing – dat tot op de dag van vandaag nog steeds bewonderd kan worden – en was mee verantwoordelijk voor de wijziging van de Chinese kalender, wijziging die gebaseerd was op zijn sterrenkundige waarnemingen. Hij ontwierp lichte kanonnen voor het leger van keizer K'ang-si die hij eveneens lessen in wiskunde gaf. Hij ontwierp een thermometer en tekende ook een andere wereldkaart.

Uitvinder van de wagen?

Nu blijkt de Vlaamse missionaris nog meer in zijn mars gehad te hebben. Volgens de orde van de jezuïeten in Rome heeft Ferdinand Verbiest het eerste machinaal aangedreven voertuig uitgevonden. In zijn nieuwsbrief bestempelt de orde de Vlaming daarom als pionier van de moderne mobiliteit. Zijn eerste voertuig reed op een met kolen aangedreven stoomturbine. De testrit van het zestig centimeter lange voertuig vond in 1679 in de tuin van het keizerlijk paleis in China plaats en wekte de bewondering van de keizer en zijn entourage. (bron Kerknet)

ONTSPANNENDE RELIGIE

Met de fiets de kerk in

In Duitsland zijn zogeheten 'fietskerken' aan een sterke opmars bezig. Het land kent al langer een succesvol netwerk van meer dan 30 'autosnelwegkerken', speciaal bewegwijzerde cultureel interessante kerkgebouwen die bestuurders en reizigers aansporen tot een moment van rust. De eerste autosnelwegkerk werd er vijftig jaar geleden geopend. Omwille het grote succes kende het voorbeeld navolging in het hele land. Intussen worden de kerken jaarlijks door meer dan 100.000 mensen bezocht.

Drie jaar geleden opende in Saksen een eerste Duitse 'fietskerk' en dit jaar stellen een recordaantal van 21 evangelische en katholieke kerkgebouwen hun deuren open voor fietsers. Fietsers zijn er niet alleen welkom voor een moment van gebed en rust, maar zij vinden er ook een slaapplek. Zo spelen ook de twee grote Duitse kerkgemeenschappen in op de opmars van de recreatieve sport, waarbij mensen gezellig en ongedwongen sporten tegen betaalbare prijs.

Mede-initiatiefnemer Karsten Müller: "Het volstaat niet om een logo aan te brengen. De kerken moeten doorlopend geopend zijn en ze zijn ook verplicht om ruimten voor bagage en fietsen, tafels en banken nabij de kerk, toegang tot drinkbaar water en toiletten ter beschikking te stellen. Bij elke kerk is er een doorverwijzing naar de volgende halteplaats." Nog volgens Müller komt de belangstelling ook de plaatselijke geloofsgemeenschap ten goede. De bezoekers branden immers graag kaarsen voor hun persoonlijke intenties. (bron Kerknet)

WATOU

Herenschola heet nu "Viri Galilei"

Het in 1976 door Bernard Deheegher gestichte "Gregoriaans Koor Cum Jubilo", dat na verloop van tijd zowel een dames- als herenschola omvatte, sloeg recent een nieuwe weg in. De herenschola gaat een nieuw leven tegemoet onder een nieuwe naam: Viri Galilei. Daarmee wil de herenschola zijn eigen imago



beklemtone als hechte groep met een grote aanwezigheid tijdens optredens en repetities en een nog steeds stijgend kwaliteitsniveau. Een nieuw habijt, een eigen website en een cd in de steigers moeten dit beklemtone. Met dit nieuw

elan wil Viri Galilei ook nieuwe leden werven, en dit vanuit een brede visie (muzikaal, spiritueel of andere). De naam "Viri Galilei" werd gekozen omdat hij aansluit met het repertorium van de schola, Gregoriaans met een knipoog naar de vroege polyfonie: Viri Galilaei is niet alleen de naam van het introïtus van Hemelvaart, het is eveneens de naam van een polyfonische mis, gecomponeerd door Palestrina, één van de bekendste componisten uit de vroege polyfonie. Dirigent van de schola is Wim Orbie.

2010 wordt een druk jaar voor de nieuwe schola. Naast talrijke optredens, is in september 2010 de opname van een nieuwe CD gepland. Het thema van deze CD "van Gregorius tot Palestrina" moet een overzicht brengen van het repertorium van de schola. De opnames zullen plaatsvinden in Sint-Jan-ter-Biezen. Deze kapel is niet alleen de thuisbasis van Viri Galilei, ze heeft bovendien een ideale akoestiek en is gevrijwaard van omgevingslawaai. De gezangen worden afgewisseld met enkele orgelintermezzo's, gebracht door koororganist Roger Orroi op het nieuwe St-Bertinus orgel te Poperinge. Op 11 december 2010 wordt de CD officieel voorgesteld. Alle info: www.virigalilaei.be

INTERMEZZO

LEKKER BIJBELS.

Bij Kok in Kampen verscheen 'Lekker Bijbels - de Bijbel als inspiratiebron voor 45 heerlijke recepten' van Renée Vonk. Het is een uniek en verrassend kookboek, geïnspireerd door een ander boek: de Bijbel. Bij elk recept wordt de link gelegd met de Bijbelpassage waarop het is gebaseerd. Dat geeft het recept zijn unieke invalshoek maar wel met een eigentijdse invulling, rekening houdend met de verkrijgbaarheid van de producten en de moderne middelen die ons bij de bereiding ten dienste staan. Uitgeverij Kok, Kampen; 143 blz.; 19,95 euro (fb)

WANDELEN LANGS HEILIGE PLAATSEN.

Recent verscheen deel 2 van dit boekje, dat pelgrimstochten biedt naar bedevaartsoorden in Nederland. De wandelingen, variërend in lengte tussen 11 en 22 km, lopen door Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Brabant, Limburg en Gelderland. Ze leiden door uiterwaarden, over heuvels en langs vennen en kastelen naar kapelletjes en andere bedevaartplaatsen. Iedere tocht is opgebouwd als een drieluik: een omschrijving van de heen- en terugweg, een omschrijving van de heilige plaats en een routebeschrijving. Bij elk kaartje staat een kort overzicht van het doel van de tocht, de openingstijden, de horeca onderweg, het openbaar vervoer en de lengte van de wandeling. De tochten leiden naar Valkenburg, Wittern, Overasselt, Emmer-Compascuum, Renkum, Megen, Schagen, Dokkum, Venlo en Varsseveld. Geïllustreerd met prachtige kleurenfoto's. Auteur is Marijke Nijboer e.a., uitgegeven bij Meinema, Zoetermeer / Uitgeverij Averboe; 208 blz.; 18,50 euro.

DUITS CISTERCIËNZERKLOOSTER WINT ENERGIEPRIJS.

Het klooster van de Cisterciënzers in het Duitse Himmerod in de Eifel heeft de Duitse Solar-energieprijs 2009 gewonnen. De monniken voorzien sinds kort geheel in hun eigen energiebehoefte. Het totale kloostercomplex, inclusief de kolossale kerk, wordt verwarmd met een installatie, die wordt gestookt met chinees riet en houtsnippers. Het riet wordt door de monniken zelf verbouwd op hun landerijen en het hout is afkomstig uit de bossen rond het klooster. Verder wordt in het klooster met behulp van een watermolen en een zonne-energiecentrale zoveel elektrische stroom opgewekt, dat deze voor een deel aan het regionale elektriciteitsbedrijf verkocht kan worden. Vroeger had het klooster ieder jaar 150.000 liter huisbrandolie voor de cv-ketel nodig. De nieuwe energiecentrale van het klooster is mede gefinancierd met behulp van subsidie van de Duitse overheid. Door de nieuwe voorzieningen verdwijnt er per jaar 750 ton minder CO₂ in de atmosfeer. (Joost Middelhoff)

MONNIK VOOR EEN WEEKENDJE.

Een klooster in de buurt van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen biedt mannen de kans om een weekend lang gratis als monnik door het leven te gaan. De franciscanen van Maria Enzersdorf, die sinds de 15e eeuw een kloosterorde vormen, zetten hun deuren open in hun zoektocht

naar nieuwe volgelingen. Tijdens een weekend krijgen de bezoekers de kans om samen met de monniken te werken en te bidden. Op die manier willen de franciscanen de mensen een realistisch beeld geven van het leven van een monnik. Het initiatief werd al in oktober 2009 opgezet. Volgens de kapelaan hebben sindsdien al 3 mensen aangegeven dat ze overwegen om monnik te worden. www.franziskaner.at/neuhaeuser/index.php?haus=19.

AGENDA

Vaste gregoriaanse vieringen (per stad):

ACHEL. St.-Benedictusabdij – Achelse Kluis – Hamont-Achel: Schola Cantorum Achel o.l.v. Albert Severens, elke 4de zo. om 10.45u Gregoriaanse Hoogmis in de abdijkerk. De andere dagen zingen de Trappisten in de St.-Benedictusabdij. Info: www.achelsekluis.org.

AFFLIGEM. Abdijkerk: Monnikenkoor en gregoriaans gemengd koor o.l.v. Dom Idesbald Verkest. Elke zo. 10u gregoriaanse Mis en om 15u de Vespers en lof door het monnikenkoor. Info: Abdijstraat 6, 1790 Hekelgem 053 66 70 25 of Longinius van de Velde 0475 414 280.

AMSTERDAM. Obrechtkerk, Jacob Obrechtstraat 30: Het mannentrio Gregoriana verzorgt elke 3e zat., 17 u. (m.u.v. juli en augustus) een "Gregoriaanse meditatie". Gregoriana werkt soms samen met musici uit het Oosten en het Westen, waardoor muzikale en religieuze verwantschappen van diverse culturen worden onthuld. Info: Reinier van der Lof, Weesp Tel:+31.294.419754

ANTWERPEN. St.-Jacobskerk: Elke 1ste zon. 10 u. Hoogmis met gregoriaans proprium door Chorale Sancti Jacobi o.l.v. Dirk Baeten, andere zon. door andere koren. Info: Jo Tanghe 03/541 90 28. St.-Pauluskerk: Schola Gregoriana Cantabo. Regelmatig op zo. 10.30 u. Gregoriaanse Hoogmis. Op hoogdagen meerstemmige mis met orkestbegeleiding. met gregoriaans proprium. Op 2e kerstdag, 2e paasdag, Pinksteren en Allerheiligen: Gregoriaanse vespersdienst. Info: Hugo Brangers, Antwerpen.

ASSEBROEK. Benediktijnerabdij, Baron Ruzettelaan 435: Elke zo. 10u gregoriaanse Mis. Info: 050 35 72 51

BERCHEM. Sint Theresiakerk, Grote steenweg: Gregoriaans koor Concentus Teresiae. Elke zo. 10u gregoriaanse Mis. Info: Oktaaf Bollaert, Sterren Regen 19, 2540 Hove.

BRUGGE. Paters Karmelieten, Ezelstraat 28: Schola Gregoriana Brugensis o.l.v. Roger Deruwe. Elke zon- en hoogdag 10 u. Gregoriaanse Hoogmis. Info: Ignace Huyghebaert Tel: 050 44 38 90 of scola@scologregoriana.com. Begijnhof, Monasterium De Wijngaard. Gregoriaans koor van het Begijnhof. Elke zo. 9u30 gregoriaanse Mis. Info: 050 33 00 11. St.-Trudoabdij Male (St.Kruis Brugge). Elke zo. 9 u. Gregoriaanse mis.

BRUSSEL. St. Michiel en H. Goedele: Gregoriaanse Kathedraal schola o.l.v. Herbert Beirens. Zo. 10 u. Gregoriaanse mis. Info: Tomboy André, Guill.Stassartlaan, 16 b 22, 1070 Anderlecht. Tweelindenstraat 2A (metro Merode of Montgomey): Una cum o.l.v. Paul-Augustin Deproost. Zo. 10 u. Gregoriaanse mis. Info: Laurent Bayer, Kerk van St. Hendrik, 1150 Brussel: Gregoriaanse schola Saint-Irénée. De zondagen van de advent en de vasten, gregoriaanse Mis om 9u30. Info: Michel Zeegers, av. du Héron 1, 1640 Rhode-St-Genèse 02 381 10 62. O.L.V. van de Zavel: Gregoriaanse schola St. Irénée. Elk hoogfeest om 11u gregoriaanse Mis. Info: Michel Zeegers, av. du Héron 1, 1640 Rhode-St-Genèse 02 381 10 62. Kapel Heilig Hart, Twee Lindenlaan, 1200 Brussel. Gregoriaanse schola "Una cum". Elke zo. en Feestdag om 10u gregoriaanse mis. Info: Paul-Augustin Deproost, rue Champ du Roi 23, 1040 Bruxelles 02 736 92 04. Minienkerk: Elke zo. gregoriaanse Mis om 11u. Info: Abbé Jacques Van der Biest, rue Ernest Allard 47, 1000 Bruxelles.

DENDERMONDE. Abdijkerk: Op weekdagen 8u30 en op zondagen 9u30 gregoriaanse conventsmis. Niet op hoogdagen. Elke dag gregoriaanse Vespers om 18u.

GENT. St.-Niklaaskerk: Paratum cor o.l.v. Thierry Pauwels. Elke zo. 10 u. Hoogmis met proprium, niet op 2e zo., wel op feestdagen (zelfs als ze op de 2e zo. vallen). Info: Thierry Pauwels, De Pinte. St.-Baafskathedraal: Paratum Cor o.l.v. Thierry Pauwels. Gregoriaanse Hoogmis op de 2e zo. 11 u. (niet op feestdagen). Info: Thierry Pauwels, Groenpark 17, 9840 De Pinte 09 2827824 of Th.Pauwels@advalvas.be.

GRIMBERGEN. Abdijkerk: Gregoriaans Abdijkoor Grimbergen o.l.v. P. Gereon. Elke zo. 10 u. Gregoriaanse Hoogmis. Elke do. 20u15 repetitie in de Sachtstie. (via Pastorie, Kerkplein 1) Info: Herman RASPOET, Brusselsestraat 120, 1840 Londerzeel. Tel: 052-55.05.04 raspoet.herman@telenet.be.

HAALTERT. St.-Gorikskerk: Kon. St.-Gorikskoor o.l.v. Hubert Verheijen. Uitzonderd 2de zo., 10 u. Gregoriaans kyriale. Op hoogdagen meerstemmige Latijnse mis. Info: Hubert Verheijen, Haltert.

HALLE. Kerk Paters Conventuelen, Volpestraat: Sint Gregoriuskoor o.l.v. Roger Vanbellingen. Elke zon- en feestdag 10u30 gregoriaanse Mis. Info: 02/ 356 20 03 of www.gregorius.tk.

HERENTALS. Begijnhofkerk St.-Catharina: Elke zo. 10u. Gregoriaanse mis (proprium en ordinarium) door het gregoriaans mannenkoor. Info: Jan Cools, Vossenberg 45B, 2200 Herentals 014/ 21 56 48.

HEVERLEE. St.-Lambertuskerk: Kon. St.-Lambertuskoor o.l.v. Johan de Boer. 1ste, 3de en 5de zo., 10u30 Gregoriaanse Hoogmis. Info: Johan De Boer 016/ 40 52 99, www.kerkleuven.be/koor/ksh/.

LEUVEN. Abdijkerk Keizersberg: Het monnikenkoor o.l.v. Abt Kris Opdebeek zingt elke zo. 10u de gregoriaanse Hoogmis. Info: Rvd Kris Opdebeek, Mechelsestraat 202, 3000 Leuven 016 31 00 60 St.-Kwintinker: 10 u. Gregoriaans proprium door de Schola Sancti Quintini o.l.v. J. Vandergeeten, naast andere gezangen door de Schola, heijzj door het vrouwenkoor Concinië (1e en 3de zo.). Info: Mark Debrock T.W. Wilsonlaan 15 3010-Leuven 016/25 36 83.

KNOKKE. Paters Dominicanen: Schola Gregoriana Dominicana o.l.v. Jacques Maertens. Elke zo. 11 u. Gregoriaanse mis. Info: Jacques Maertens, Knokke-Zoute Tel:050/ 60 12 32.

KORTRIJK. O.L.Vrouwewerk: Laudate Dominum o.l.v. Walter Deroo. Elke 1ste zo. en op feestdagen 9u45. Elke 1ste zo. 17u gregoriaanse vespers in de kerk van het O.L.Vrouwehospitaal, Budastraat. Info: Gislain Baert, Graskant 5, 8520 Kuurne 0474 325 729 of laudatedominum6@scarlet.be.

ST.-NIKLAAS. Kapel Zusters Arme Klaren, O.L.V.-plein 31: Schola Cantorum o.l.v. Luc De Cock. Elke 1ste zo. en op hoogdagen 9 u. Gregoriaanse hoogmis. (niet juli en augustus). Info: Luc De Cock, Heidebloemstr. 4, 9100 St.-Niklaas, 03/777 10 05

TURNHOUT. Begijnhofkerk Heilig Kruis: Koninklijk H.Kruis begijnhofkoor o.l.v. Herberf Op de Beeck. Elke zo. 9u30 gregoriaanse Mis (proprium en ordinarium). Info: Herman Deckx, Victoriesstraat 9 bus2, 2300 Turnhout. Tel: 014/41 25 81. Heilig Hartkerk: Ceciliakoer o.l.v. Sylvain Goossens en Jef Roymans. Elke zon-en hoogdag 9u30 de Mis met gregoriaans proprium. Ordinarium is meerstemmig Latijn of gregoriaans. Info: Jochem Baas, 014/ 61 01 72

WAASMUNSTER. Abdij Roosenberg: Schola Gregoriana feminea In Voluntate. Elke 1ste zo. van de even maand. 9 u. Hoogmis. Info: Myriam Van den Hauten 03/ 449 43 15

WATERMAEL (Brussel). Kerk van St Clement.. Elke zo. 9u30 gregoriaanse Mis. Info: Raoul Leblicq, rue des Thuyas 14, 1170 Watermael 02 673 02 58

ZINGEM. St. Bavokerk: Gregoriaans koor Gaudeamus o.l.v. Adelin Goedefroot. Elke feestdag 10u30 gregoriaanse Mis. Info: A. Goedefroot, Nederzalmsesteenweg 31, 9750 Zingem 09 384 20 29.

Gregoriaanse vieringen zonder vaste datum:

BRUSSEL: Schola "Lux et Origo" en schola "Stella Matutina" o.l.v. Eric Trekels verzorgen enkele concerten per jaar over verschillende thema's. Info: E. Trekels, rue des Aduatiques 7, 1040 Bruxelles 02 736 56 68

LEUVEN: Het gregoriaans koor van Leuven o.l.v. Frans Mariman, verzorgt enkele Missen en concerten per jaar. Info:Frans Mariman, Korbeekdamstraat 13, 3050 Oud-Hervelee 016 47 12 60.

LIER: De damesschola "Vox Laetitiae" o.l.v. Stefan Meesen verzorgt missen en concerten op verschillende plaatsen. Info: Stefan Meesen, 016 53 20 99 of: vox.laetitiae@advalvas.be

WATOU: De damesschola Cum Jubilo o.l.v. Agnes Delbaere en de Herenschola o.l.v. Wim Orbie verzorgen verschillende zondagen de Mis om 10u30, alsook op andere locaties in België. Info: Bernard Deheegher, Moenaardestraat 20, 8978 Watou 057 38 82 67 of www.cumjubilo.be

Abdijen in België waar gregoriaanse officies gezongen worden:

Abbaye N.D. de Saint Remy (Trappisten) - Abdij Affligem (Benedictijnen) - Abdij Averbode (Norbertijnen) - Abdij De Wijngaard (Benedictinessen) - Abdij Keizersberg (Benedictijnen) - Abdij Mariënhof (Cisterciënzerinnen) - Abdij Grimbergen (Norbertijnen) - Monastère de Chevetogne (Benedictijnen) - St. Pieters en Paulusabdij (Benedictijnen)

Cursus

MANU SCRIPTUM. VIJF EEUWEN MUZIEK UIT GOEDE BRON.

Onder die titel richt Universiteit Vrije Tijd van Davidsfonds een voor Gregoriaans-liefhebbers bijzonder interessante cursus in. Die cursus kadert in het festival Laus Polyphoniae, en is dit jaar gewijd aan de eeuwenoude manuscripten. Lesgevers zijn Simon Van Damme (K.U.Leuven), Ignace Bossuyt (K.U.Leuven) en Pieter Mannaerts (K.U.Leuven). U bladert doorheen vijf eeuwen muziekgeschiedenis, van handschrift tot muziekdruk. Een unieke cursus met een unieke formule: Tijdens cursus A (23 - 24 - 25 augustus) wordt u een polyfone fijnproever; u krijgt een muziekhistorisch overzicht, rijkelijk geïllustreerd met tal van luistervoorbeelden. In cursus B (25 - 26 - 27 augustus) komt u dan weer te weten hoe de muzieknootatie geëvolueerd is en hoe verscheidene handschrifttypes eruit zien. Wie intekent voor beide reeksen geniet van een extra korting. Zowel tijdens cursus A als tijdens cursus B staan verschillende concerten op het programma! Antwerpen, 23 - 24 - 25 augustus en/of 25 - 26 - 27 augustus. Info & Inschrijvingen Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds, Blijde-Inkomststraat 77, 3000 Leuven, info@universiteitvrijetijd.be, www.universiteitvrijetijd.be, 016/310.670.

PALÉOGRAPHIE MUSICALE: THÉORIE ET PRATIQUE.

Onder deze titel organiseert de Académie du chant grégorien een 3-daagse cursus met David Eben in de abdij van Orval. De deelnemers moeten wel vertrouwd zijn met de notatie van Sankt Gallen, maar je kan ook een extra dag boeken voor de studie van deze notatie. Paleografie bestudeert de middeleeuwe handschriften en de oude muzieknootatie: de vormen, de geschiedenis, de geografische varianten (paleofrankisch, lorreins, bretoens, aquitaans, italiaans...). Er wordt ook gezongen (1/3 van de tijd). Van zondag 29 augustus tot woensdag 1 september 2010. Info en inschrijven: http://www.gregorien.be

Overzicht cursussen en zangdagen 2010-2011 van het Centrum Gregoriaans

Cursus:	1 A	1 B	2 en 3	Zangdag	Zang +
cijfers = lessenreeks n = namiddag					
18/09/2010				1	
02/10/2010					Gent
16/10/2010					Mechelen
23/10/2010					Hasselt
20/11/2010	1 n		1		
04/12/2010	2 n				
18/12/2010	3 n		2		
15/01/2011	4 n		3		
29/01/2011	5 n				
05/02/2011	6 n	1	4		
19/02/2011	7 n	2			
26/02/2011	8-9	3	5		
19/03/2011	➡	➡	➡	2	
26/03/2011	10-11	4	6		
07/05/2011				3	
Cursus Latijn					
22/05/2010	05/06/2010	19/06/2010	11/09/2010	25/09/2010	09/10/2010

"Zangdag" is bedoeld voor alle cursisten en afgestudeerden. De zangdag van 19 maart 2011 is voor de cursisten inbegrepen in de cursus. "Zang +" is bedoeld voor alle belangstellenden die, samen met cursisten en afgestudeerden, kennis willen maken met het Gregoriaans.

CENTRUM

Administratie cursisten:

Lucienne Van Gastel, Centrum Gregoriaans, Boudewijnlaan 24, 2220 Heist-o/d-Berg - Tel: 015. 24.13.63 E-mail: cursist.gregoriaans@pandora.be

Betalingen:

Op rek. nr. 737-0100011-47 Centrum Gregoriaans, bij F. Bastiaensen, Bloemenlaan 26, B-2950 Kapellen. Vanuit Nederland met gekruiste cheque.

Informatie over de inhoud v/d cursussen:

Frans Bastiaensen, Bloemenlaan 26, B-2950 Kapellen, Tel: 03. 664.15.45 E-mail: fransbastiaensen@hotmail.com

REDACTIE

Mia Pastijn, Keldermansvest 47, 2800 Mechelen, tel. 015-20.18.26, mia.pastijn@telenet.be

De redactie laat mensen aan het woord die een interessante mening vertolken. Ze respecteert daarbij alle opinies zonder onderscheid. De auteurs ondertekenen daarom hun bijdragen. De meningen die zij vertolken zijn persoonlijk en vallen niet noodzakelijk samen met de meningen van de redactie.

De volgende nieuwsbrief zal op 15 september 2010 verschijnen. Tekste, hiervoor moeten de redactie uiterlijk voor 15 augustus 2010 bereiken.

ABONNEMENTEN

Door een abonnement te nemen steunt u daadwerkelijk onze werking! Hartelijk dank daarvoor.

U kan een jaarabonnement nemen (4 nummers) door storting van 10 euro op rek. 737-0100011-47 met vermelding abonnement nieuwsbrief gregoriaans. Wil u ons extra steunen, neem dan een steun abonnement van 20 euro of een beschermend abonnement van 40 euro. De cursisten krijgen de nieuwsbrief gratis toe gestuurd.

Discussiegroep en mailinglist gregoriaans: surf naar: http://www.egroups.com/subscribe/gregoriaans en klik op de JOIN-knop.

Uitgebreide informatie over gregoriaans op het net: http://listen.to/plainchant

Bezoek onze site:
www.centrumgregoriaans.be
Gregoriaans op het net: <http://listen.to/plainchant>