

LAUDATIO

Werner Beheydt zet een stapje opzij...

Na meer dan 30 jaar het Kortrijks Gregoriaans koor geleid te hebben heeft Werner Beheydt de wens uitgedrukt om wegens persoonlijke -en gezondheidsredenen het dirigeerstokje door te geven. Werner was vanaf zijn prille jeugd lid van de gregoriaanse kinderschola op St.-Elisabeth in Kortrijk en later van de schola van het St.-Amandscollege. Na zijn humaniora ontving hij een intensieve training gedurende vijf jaar, waaronder dagelijks, gregoriaanse zang in de abdij van Westmalle. Hij behaalde de prijs van uitmuntendheid klassieke zang aan de muziekacademie van Harelbeke met Monique Hanouille en Erika Pauwels. Hij volgde de mastercursus handschriftenleer (semiologie) in Fontevraud bij prof. Levron en kanunnik. Jeanneteau, en gregoriaans in de abdijen van Solesmes en Lisieux bij Dom Jean Claire. Werner kende alle muzikale en wetenschappelijke ontwikkelingen van het gregoriaans, woonde de internationale congressen bij van Verona en Wenen, en is lid van de AISCGR, de Associatio Internationalis Cantus Gregoriani. Hij is gast-docent gregoriaanse zang aan het gregoriaanse instituut van Drongen en aan de gregoriaanse academie van Brussel. Verder ondersteunt hij ook de gregoriaanse vrouwenschola "In Voluntate" uit Mortsel.

Laudate Dominum is Werner oneindig dankbaar om zijn grote inzet en geduld gedurende de vele jaren. We blijven niet verweesd achter want Werner blijft lid van het koor en zal zeker zijn opvolger en het koor met raad en daad bijstaan. Walter Deroo, die het dirigeerstokje overneemt van Werner Beheydt, is reeds 18 jaar lid van Laudate Dominum. Hij kreeg zijn zangopleiding in het Kuurns knapenkoor: "De zangertjes van Sint-Michiel", o.l.v. meester A. Lietaert. Daar werd de basis gelegd voor gregoriaans zingen, weze het dan met de inzichten die toen werden gehanteerd. Hij is in Kuurne blijven zingen, zowel in het Kuurns Gemengd Koor als bij de Schola Gregoriana. Sinds vele jaren leidt hij die Schola Gregoriana en hij heeft zelfs een tijdje het gemengd koor gedirigeerd.

Van bij zijn aantreden bij Laudate Dominum heeft hij de groep voorzangers versterkt en Werner al een aantal keren vervangen. Begin 2007 beëindigt hij zijn beroepsloopbaan en komen er dan wellicht meer mogelijkheden om zich te bekwamen in het gregoriaans en in het dirigeren van het koor. Aldus het Contactblad van het Kortrijks Gregoriaans Koor Laudate Dominum.

SITE

www.centrumgregoriaans.be actief

Oud-cursisten zijn trouwe makers. Willy Schuyesmans is er zo één. Dank zij zijn inspanningen is onze website actief geworden. Willy is ook de man achter de zeer gewaardeerde site "Listen to plainchant". Op onze website kan iedereen nu terecht voor informatie over de cursussen en over het Centrum Gregoriaans. De bezoeker kan zo rechtstreeks met ons in contact komen op de meest eenvoudige wijze. Maar we willen natuurlijk ook meer. Deze stek is een unieke kans om een forum te worden, een kloppend hart, waar allerlei informatie rond Gregoriaans en koorleven uitgewisseld kan worden. Dat kunnen we natuurlijk niet zelf. Net zoals de Nieuwsbrief aan u die kans geeft om uw informatie mee te delen aan andere Gregoriaans-minnenden, zo is onze site ook de plaats waar u met al uw informatie terecht kan: info over uw interesses en ervaringen, melden van een goede cd, berichten over uw koor of koren in uw omtrek, uw zoektocht naar zangers of gelijkgestemden enz. enz. Mail uw berichten aan centrum.gregoriaans@advalvas.be (kan ook via de website). Profiteer ervan, deze stek is voor u bedoeld!



TEWKESBURY CHOIR

Licht voor de wereld

Een Engelse kathedraal zonder knapenkoor is ook vandaag ondenkbaar. Die altijd enigszins onvaste en tegelijk messcherpe jongensstemmen dragen een onwezenlijke schoonheid in zich, die we slechts node willen missen in onze kerken. Uit de weelde aan knapenkoren die we ook in ons Vlaanderen hadden is sinds de jaren zestig niet veel meer overgebleven. Een groot nadeel is ons schoolsysteem dat op zich al weinig aandacht besteedt aan het zingen, nochtans uitmun-



tend als bindmiddel bij groepsvorming. Koorzang vergt ook veel tijd, evenveel als sporttraining: je blijft ermee bezig. En daar is in het schoolleven van vandaag, althans in ons land, geen ruimte meer voor. Beluister op cd een Engels knapen-

koor dat pas in 1973 werd opgericht en na een kwarteeuw schitterende resultaten kan voorleggen. "The abbey school choir Tewkesbury" is niet meteen een bekende naam buiten Groot-Brittannië, althans niet zo bekend als de choristers van Saint-Paul's in Londen, Westminster Abbey of York Minster. Maar toen het koor een tijd geleden in Brugge optrad hoefde het niet t te blozen. Tewkesbury, voor de reformatie een benedictijnerabdij tussen Gloucester en Birmingham en niet zo ver van Shakespeare's Stratford on Avon, is wel een van de mooiste romaanse kerken in Engeland. Het moet een gehoegen zijn in dergelijke mooie setting te mogen opgroeien als zangertje. Althans dit gevoel becroop ons bij het beluisteren van de achttien knapenstemmetjes en de zes mannenstemmen. Het koor zingt tijdens het schooljaar iedere dag in de kerk: dit is traditie die springlevend blijkt en helemaal ingebed is in een liturgische gemeenschap. Uitzonderlijke stemmen kunnen af en toe ook op kinderleeftijd voorkomen: in dit geval is het de tienjarige Andrew Smaith die met kop en schouders boven zijn kameraadjes uitsteekt. Wat staat er op de cd? Een combinatie van traditie en vernieuwing. Solo arias (Fauré's Pie Jesu bijv.) wisselen af met polyfone koorzang of duetten... Klassiekers als het Ave Maria van Schubert, Mozarts Ave Verum of Händels bloedstollend mooie 'Eternal source of Light' waar de cd mee opent, worden probleemloos gecombineerd met nieuwere kerkmuziek. Vanzelfsprekend zijn daarbij twee 'zegeningen' van de immer warme John Rutter, maar Morten Lauridsen's 'Ubi caritas et amor', dat uit gregoriaanse diepten groeit, spreekt evenzeer het hart aan. Op naar Tewkesbury dus! Light of the World, door The Abbey School Choir Tewkesbury, onder de leiding van Benjamin Nicholas, Signumclassics, SIGCD068, distributie Laval.

Jo Cornille

INTERMEZZO

51^{ste} liturgisch congres over zang en muziek in de liturgie.

Op 13 en 14 november 2006 vindt in 'De Duinse Polders' in Blankenberge het 51ste Liturgische Congres plaats. Zang en muziek vormen een integrerend en noodzakelijk element van de liturgie. De liturgische studiedagen willen dit jaar dit thema uitdiepen onder de titel: 'U komt de lof toe - Zang en muziek in de liturgie'. Eerst wordt even stil gestaan bij de verschillende functies van zang en muziek in de liturgie en de geschiedenis ervan, om verder de Bijbelse zang te bekijken in psalmen en kantieken. Zang is zo rijk dat verschillende smaken en stijlen aan bod komen. Ook gemeenschappen zijn gevarieerd en verschillende functies hebben er betrekking tot de zang: de rol van het koor, de voorzanger, de gemeenschap tonen dat zang en muziek in de liturgie een samenspel is van velen. En hoe taal zich tot muziek verhoudt en muziek tot de taal moet de deelnemers ook duidelijk worden. Uiteraard wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de nieuwe 'Zingt Jubilate' voor te stellen als een pleidooi voor een zingende kerkgemeenschap. Inlichtingen en inschrijven via het Secretariaat Liturgisch Congres, Abdijstraat 40 in 2260 Tongerlo, tel: 0475 37 91 60 en e-mail: litcon@advalvas.be.



"Door de wereld gaat een lied".

De cd-reeks onder deze titel biedt al jaren ondersteuning aan de Nederlandstalige kerkmuziek in de liturgie. Bij het verschijnen van de nieuwe 'Zingt Jubilate' in oktober 2006 wil de CD-reeks meewerken om de liederen uit het zangboek voor te stellen. Daarom werd de uitgave van een nieuwe CD - nr. 14 al in de reeks - gepland. De liederen worden gebracht door het kathedraalkoor van Brugge en door de monnikengemeenschap van de Sint-Sixtusabdij Westvleteren - beide onder leiding van Ignace Thevelein. De abdijsgemeenschap heeft die liederen ingezongen die uit hun traditie voortkomen (uit 'Het Abdijsboek', uitgegeven door de Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie). 29 nieuwe liederen, die in de nieuwe 'Zingt Jubilate' zullen verschijnen, uit verschillende periodes van het kerkelijke jaar, vormen een belangrijk deel van de nieuwe dubbel-cd. Daarnaast worden 18 liederen opgenomen die in het nieuwe boek een belangrijke wijziging ondergaan, bijvoorbeeld een nieuwe melodie op de tekst of een aanpassing van de melodie als gevolg van het musicologisch onderzoek dat ter gelegenheid van de nieuwe uitgave gedaan werd. Daarnaast werden ook 2 nieuwe kyriales opgenomen. De organisten Jos Bielen, Peter Ledaine en Pieter Van Waesberghe spelen de begeleiding. Verkoopprijs: 35 euro (+ 1,80 verzendingskosten). Speciaal-aanbod tot 15 september: geniet van de speciale voorintekening door 34 euro te storten op rekening 778-5999077-70 van het Sint-Jacobshuys (Moerstraat 26, 8000 Brugge) met vermelding 'CD 14'.

Religieuze muzikfestivals in opmars.

Rock Werchter en Pukkelpop lokken de massa. Er is echter een groeiende niche voor religieuze muzikfestivals. Twee voorbeelden. Kortrijk en Bonheiden. Duizend muzikliefhebbers van alle leeftijden genoten in het St.-Amandscollege te Kortrijk van het Jeshuafestival, 'het hemelse muzikfestival'. Een 25-tal groepen traden op maar er was ook ruimte voor poëzie en meditatie, theater en dans. In aparte ruimtes was er ook kans tot gebed en biecht. Radiomaker Michel Follet praatte in die tien uur alle acts aan mekaar. "Dit is een uniek festival midden alle andere. Centrale figuur is Jezus ofte Jeshua", zegt priester-initiatiefnemer Henk Gevaert uit Heule. "Wij vragen aan artiesten de moed om te laten zien dat je vandaag nog vanuit je geloof aan dit festival kan meewerken. Belangeloos spelen ze op een door-deweekse dag de ziel uit hun lijf. Het Jeshuafestival is het festival met God op de affiche." Gevaert: "Wij verwachten dat mensen hun geloof durven ouden. Geloof hoeft geen taboe te worden. Geloof is meer dan één privé-zaak. Geloof behoort tot het publieke domein van de samenleving. Dat mag dus gezegd en bezongen worden." De meeste artiesten zijn voor het grote publiek onbekend en het talentniveau was uiteraard verschillend. Maar de Jeshua-affiche bevatte ook grotere namen. Connie Neefs en Will Ferdy trokken 's namiddags de aandacht van de oudere luisteraars. Lisa Del Bo, die in haar Limburgse thuisparochie ook het kerkkoor dirigeert, kreeg het publiek helemaal in beweging. Zoals Lisa Del Bo dook ook Boogie Boy tussen het publiek en zorgde voor een waarachtige afsluiter waarbij hij in zijn geïmproviseerde teksten ook Jeshua verwerkte. Tussen de optredens door interviewde Michel Follet ook enkele gasten. Op de Jeshua-praatstoel waren onder meer Mgr. Roger Vangheluwe en prof. Rik Torfs heel openhartig.

Ook op het bosrijke domein van het bezinningscentrum Zellaer in Bonheiden had in juli de derde editie van het Revivalfestival plaats. Vier groepen brachten hedendaagse, inspirerende muziek met een hoopvolle boodschap. Het duo Arpa-Cordeon opende met accordeon en Paraguayaanse harp die zij

meesterlijk wisten te combineren. Les Schilo, een muzikale Antwerpse familie van Congolese afkomst en de Gentse gospelformatie Blind Faith vulden de vroege namiddag. Nadien gaven Arc-en-Ciel, een Congolese gospelband uit Brussel, en de Sint-Michielsband uit Kortrijk de aanzet tot een feestelijke eucharistieviering, gevolgd door een afsluitend concert met Sal Solo uit Chicago. De naam 'Revival' verwijst naar 'herleven'. Deze festivals willen dan ook een evenement zijn waar men nieuwe vreugde en hoop kan vinden. Info: www.revivalfestival.be.

Hans Smolderens licentiatesthesis over het Ambrosiaans

staat online op http://www.ethesis.net/ambrosiaanse/ambrosiaanse_inhoud.htm. Hans Smolderens is oud-cursist van Drongen. Wij zijn blij en ook een beetje fier dat zovelen van onze cursisten doende blijven met het Gregoriaans. Proficiat, Hans!

"Schrijf uw psalm"-wedstrijd.

Priester Karel Staes doet in Vlaanderen heerlijk werk met het hertalen van psalmteksten. Er is nu een heuse Beneluxwedstrijd over. Een nieuwe psalmtekst op een bestaande of nieuwe lieder schrijven is de opdracht van een wedstrijd die de website www.bijbelencultuur.nl heeft uitgeschreven. De aanleiding voor de prijsvraag is dat de psalmen in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) sinds kort op de website staan, zegt hoofdredacteur Hubert Slings. De psalmen zijn voorzien van tal van Nederlandse voorbeelden in tekst, beeld en geluid. "We hebben apart aandacht besteed aan de talloze berijmingen, bewerkingen en nieuwe psalmen die er in het Nederlands sinds duizend jaar zijn gemaakt." Volgens Slings wagen dichters zich ook nu nog aan een psalm. "Denk maar aan de psalmen van Leo Vroman, die er trouwens ook een schreef voor onze site." Wie wil meedoen moet zijn bijdrage voor 1 oktober insturen. De beste bijdragen krijgen een plaatsje op de website. De hoofdprijs is een bedrag van 250 euro. Er zijn geen specifieke criteria. Slings: "De rijkdom en veelkleurigheid van de 150 bestaande psalmen" maakt hem bescheiden om genrekenmerken te formuleren. "Een religieus lied, dat is eigenlijk alles wat er te 'eisen' is. De psalmen behoren tot de rijkste poëzie van de wereldcultuur". www.bijbelencultuur.nl

benedictijn stelt bijbellexicon samen.

Een bijbellexicon met alle persoons- en plaatsnamen samenstellen lijkt een monnikenwerk. Dat is het ook letterlijk geworden. Pater Nikolaas Devynck van de Sint-Andriesabdij Zevenkerken realiseerde dit in twee lijvige boekdelen, samen goed voor 598 bladzijden. "Welk boek je ook leest, je komt steeds namen tegen. Zo is het ook met de Bijbel. Namen hebben over het algemeen een betekenis. Dat geldt zeker voor de bijbelse namen want de Bijbel is het door de Heer geïnspireerd boek", zegt pater Nikolaas. "De meeste namen hebben een informatieve betekenis die je eventueel in verband kan brengen met historische gebeurtenissen. Er zijn ook namen met een bredere spirituele betekenis. God gaf sommigen ook een naam die naar Jezus zelf verwijst." Nikolaas Devynck, Bijbellexicon. Persoons- en plaatsnamen. Zevenkerken, 2005, 2 delen, 598 blz., prijs: 40,00 euro. Meer info: 050 40 61 80.

Kathedraal van Doornik op internet.

De kathedraal van Doornik is één van de oudste en bekendste van België. De nieuwe site werd ingedeeld in acht verschillende rubrieken en bevat alle info over de liturgie, met een voorstelling van de bisschop tot een overzicht van het cultusleven in de kathedraal. Uiteraard is er ook veel aandacht voor de geschie-

denis van de kathedraal, waarvan de bouw teruggaat tot de vijfde eeuw. Daarnaast info over de restauratie van de kathedraal en de archeologie. Praktische informatie over hoe men tot bij de kathedraal geraakt of de openingsuren en een 'vitrine' waar belangrijke activiteiten in de kijker worden geplaatst vindt u op. www.cathedrale-tournai.be

AGENDA

Vaste gregoriaanse vieringen (per stad):

AMSTERDAM. IObrechtkerk, Jacob Obrechtstraat 30: Het mannentrio Gregoriana en Sandhya Sanjana (Indiaas voor zang) o.l.v. Geert Maessen verzorgt elke 3e zaterdag van de maand 17 u. (m.u.v. juli en augustus) een "Gregoriaanse meditatie". Gregoriana werkt ook samen met musici uit het Oosten en het Westen, waardoor muzikale en religieuze verwantschappen van diverse culturen worden onthuld. Info: Reinier van der Lof, Weesp Tel: +31.294.419754

ANTWERPEN. St.-Jacobskerk: Chorale Sancti Jacobi o.l.v. Dirk Baeten. Elke 1ste zondag van de maand 10 u. Hoogmis met gregoriaans proprium. Info: Jo Tanghe 03/541 90 28. St.-Pauluskerk: Schola Gregoriana Cantabo. Regelmatig op zondag 10.30 u. Gregoriaanse hoogmis. Op hoogdagen meerstemmige mis met orkestbegeleiding, met gregoriaans proprium. Op 2^e kerstdag, twee paasdag, Pinksteren en Allerheiligen: Gregoriaanse vespersdienst. Info: Hugo Brangers, Antwerpen.

BRUGGE. Paters Karmelieten, Ezelstraat 28: Schola Gregoriana Brugensis o.l.v. Roger Deruwe. Zondag 10 u. Gregoriaanse Hoogmis. Info: Gastenbroeder Ignace-Marie. Brugge Tel: 050/44 38 90.

BRUSSEL. St. Michiel en H. Goedele: Gregoriaanse Kathedraal schola o.l.v. Herbert Beirens. Zondag 10 u. Gregoriaanse mis. Info: Tomboy André, Guill. Stassartlaan, 16 b 22, 1070 Anderlecht. Tweelindenstraat 2A (metro Merode of Montgomery): Una cum o.l.v. Paul-Augustin Deproost. Zondag 10 u. Gregoriaanse mis. Info: Laurent Bayer, Brussel.

GENT. St.-Niklaaskerk: Paratum cor o.l.v. Richard Tijink. Elke zondag 10 u. Hoogmis met proprium, niet op 2e zondag van de maand. Wel op feestdagen (zelfs als ze op de 2e zondag vallen). Info: Thiery Pauwels, De Pinte. St.-Baafskathedraal: Paratum Cor o.l.v. Richard Tijink. Gregoriaanse hoogmis op de 2e zondag 11 u. van de maand (niet op feestdagen). Info: Thiery Pauwels, De Pinte

GRIMBERGEN. Abdijkerk: Gregoriaans Abdijkerk Grimbergen o.l.v. P. Gereon. Elke zondag 10 u. Gregoriaanse Hoogmis. Elke donderdag 20u15 repetitie in de Sachristie. (via Pastorie, Kerkplein 1) Info: Jos De Nijs 052/ 35 56 06.

HAALERT. St.-Gorikskerk: Kon. St.-Gorikskoor o.l.v. Hubert Verheijen. Uifgezonderd 2de zondag van de maand, zondag 10 u. Gregoriaans kyriale. Op hoogdagen meerstemmige Latijnse mis. Info: Hubert Verheijen, Haaltert.

HEVERLEE. St.-Lambertuskerk: Kon. St.-Lambertuskoor o.l.v. Johan de Boer. Elke zondag Gregoriaanse Hoogmis 10 u. Info: Johan de Boer 016/ 40 52 99.

KNOKKE. Paters Dominicanen: Schola Gregoriana Dominicana o.l.v. Jacques Maertens. Elke zondag 11 u. Gregoriaanse mis. Info: Jacques Maertens, Knokke-Zoute Tel: 050/ 60 12 32

ST.-NIKLAAS. St.-Nicolaaskerk: Schola Cantorum. Elke zondag 11 u. Gregoriaanse hoogmis. (niet juli en augustus). Info: Luc De Cock, St.-Niklaas.

Andere gregoriaanse vieringen:

Za 23/09 11u Brugge, St. Salvatoriekathedraal: huwelijksmis door de Damesschola Cum Jubilo.

Za 30/09 18u Sint Niklaas, Kapel Slotzusters Karmel (Veldstr.2): Viering H. Theresia van Lisieux door In Voluntate.

Zo 1/10 26ste zondag door het jaar: 10u Kortrijk, O.L.V.-kerk: Omnia quae fecisti nobis door Laudate Dominum. (radiomis) - 17u Kortrijk, O.L.V.-hospitaal (Budastr.) Gregoriaanse vespers door Laudate Dominum.

Woe 4/10 10u Waasmunster, Abdij Roosenberg: Feest St.-Franciscus door In Voluntate.

Zo 15/10 10u30 Vlamertinge, St. Vedastuskerk: Gouden huwelijksjubileum door de Herenschola Cum Jubilo.

Zo 29/10 30ste zondag door het jaar: 9u Borgloon, Abdij Colen: Laetetur cor door het Zuid Limburgs gregoriaans koor.

Di 31/10 18u30 Aalst, St. Annakerk: Gregoriaanse avondmis voor Allerheiligen door Gaudete.

Woe 1/11 Allerheiligen: 9u30 Poperinge, Gasthuiskapel: Gaudeamus door de damesschola Cum Jubilo - 10u Kortrijk, O.L.V.-kerk: Gaudeamus door Laudate Dominum - 10u30 Watou, St. Jan ter Biezen: Gaudeamus door de Herenschola Cum Jubilo - 17u Kortrijk, Kerk O.L.V.-hospitaal, Budastraat: Plechtige Gregoriaanse vespers met lof door Laudate Dominum.

Do 2/11 18u30 Aalst, St. Annakerk: Gregoriaanse avondmis Allerzielen door Gaudete.

CURSUS

Zo 5/11 10u Erondegem, Kerk: Feest St. Hubertus door Gaudete en het St. Hubertuskoor. - 10u Kortrijk, O.L.V-kerk.: 31ste zondag: ne derelinquas me door Laudate Dominum. - 17u Kortrijk, Kerk O.L.V-hospitaal, Budastraat: Gregoriaanse vespers door Laudate Dominum.

Zo 12/11 9u30 Aalst, Rusthuis O.L.V. Ten Rozen, Rozendreef 190: Gregoriaanse hoogmis door Gaudete. - 9u30 Watou: Noveen Pastoor Grimminck door Herenschola Cum Jubilo.

Zo 26/11 34ste zondag (Christus Koning): 9u Borgloon, Abdij Colen: Dignus est Agnus - 10u Kortrijk, O.L.V-kerk: Christus Koning door Laudate Dominum - 10u30 Watou - St.Jan ter Biezen: Christus Koning door de Damesschola Cum Jubilo.

Zo 3/12 1ste zondag van de Advent: 9u Waasmunster, Abdij Roosenberg: Ad te levavi door In Voluntate - 9.30u Poperinge, St. Bertinus: Ad te levavi door de Herenschola Cum Jubilo - 10u Kortrijk, O.L.V-kerk: Ad te levavi door Laudate Dominum.

Zo 10/12 2de zondag van de Advent: 9u Borgloon, Abdij Colen: Populus Sion door het Zuid Limburgs gregoriaans koor - 9u Poperinge, O.L.V-kerk: Populus Sion door de Damesschola Cum Jubilo - 10u Mortsel, Kapel St. Jozefkiniek: Populus Sion door In Voluntate - 11u Aalst, St. Anna: Populus Sion door Gaudete - 11u15 Mortsel, St. Benedictus: Populus Sion door In Voluntate.

Zo 17/12 3de zondag van de Advent: 9u30 Poperinge, St. Jans: Gaudete door de Herenschola Cum Jubilo - 10u Watou, St. Jan ter Biezen: Gaudete door de Damesschola Cum Jubilo.

Zo 24/12 4de zondag van de Advent: 10u Kortrijk, O.L.V-kerk: Rorate door Laudate Dominum - 23u50 Watou, St. Jan ter Biezen: Nachtmis: Dominus dixit ad me door de Damesschola Cum Jubilo.

Ma 25/12 Kerstmis: 9u Borgloon, Abdij Colen: Puer natus door het Zuid Limburgs gregoriaans koor - 10u Kortrijk, O.L.V-kerk: Puer natus door Laudate Dominum - 10u30 Watou, St. Jan ter Biezen: Puer natus door de Herenschola Cum Jubilo.

Zo 31/12 10u30 Watou, St. Jan ter Biezen: Feest H. Familie door de damesschola Cum Jubilo.

Zo 7/01 10u30 Watou, St. Jan ter Biezen: Epifanie door de Herenschola Cum Jubilo.

Concerten:

Zo 3/12 Concert met Viva rond het thema van de Advent door het Zuid Limburgs gregoriaans koor. (Info:011/ 48 23 93, jules.vaes@pandora.be)

Di 19/12 14u Aalst, Rusthuis St. Job: gregoriaanse - en Vlaamse kerstliederen door Gaudete.

Varia:

• Zomer- en najaarstages 2006:

5 tot 8 oktober 2006: 4-daagse cursus gregoriaans (vervolgcursus modaliteit) ingericht door Amici cantus Gregoriani, in Wahlwiller (nabij Vaals), Arnold Janssenklooster. Leiding: Marie-Louise Egbers. Regelmatig te gast in de abdij Vaals. Cursus is bestemd voor wie al enige ervaring gregoriaanse zangpraktijk heeft. Vele aspecten komen aan de orde en vooral de zangpraktijk in functie van de modaliteit. Info: Stichting Amici Cantus Gregoriani, P.O.K Horbach, Boshovenstraat 16, 5561 AR Riethoven, tel: 040/ 20.46.768, of B.M.Lamers, Leuvenlaan 9, 5628 WE Eindhoven, tel: 040/ 2411604, amici-cantus-gregoriani@planet.nl. Een verslag over de cursus 2005 vond u eerder in de nieuwsbrief.

14 oktober, 10u tot 12u30 en 14u tot 17u: gregoriaans atelier oiv. David Eben in de Notre Dame school, rue de la Mazarine te La Hulpe. Gevolgd door de Vespers om 17u15 in de Saint Nicolas kerk. Organisatie: L'Academie de chant grégorien. Voorbereidende repetities in La Hulpe (Notre Dame school) op zat. 7/10 16u30 tot 18u30 en vrij. 13/10 19u tot 21u; in Luik (Kerk Saint Sacrement) op 16 en 30/9 14u30 tot 16u30. Wie inschrijft voor het atelier engageert zich om minstens één voorbereidende repetitie te volgen. Prijs: 20€ (ex. maaltijd). Info: Jacques Zeegers, Romeinse stwg. 517, 1020 Brussel, +32 2 268 46 22, academiegregorien@skynet.be of Gerald Messiaen, Ruelle des Soupirs 33, 1390 Goffchain, 010 84 07 63, gerald.messiaen@tele2.be

• **Wil je jouw cursuservaring in de praktijk omzetten?** Het Gregoriaans St. Guibertuskoor uit Schilde verzorgt elke zondag de H.Mis om 9u. Leo Van der Spiegel doet een oproep tot cursisten of oud-cursisten van Drongen, zoals hijzelf ook is, om te komen zingen. Het is de bedoeling om met de nieuwe ploeg stap voor stap het ganse jaarprogramma aan te leren en dus in het begin slechts om de 4 à 5 weken een uitvoering te verzorgen onder zijn leiding. Info: Leo Van der Spiegel, Dreef van Hertebos 30, 2970 's Gravenwezel, 03/ 658 79 46

Overzicht cursussen en zangdagen

Cursus:	1 A	1 B	2 en 3	Zang 1	Zang 2	Zang+
23/09/2006					1	
25/11/2006	D 1 n		1			
02/12/2006	D 2 v					1
09/12/2006	D 3 v					
16/12/2006	D 4 n		2			
13/01/2007	D 5 v	D 1	3			
20/01/2007	D 6 v					
27/01/2007		G 1				
03/02/2007	of D 7n	D 2	4			
10/02/2007	of G 7n	G 2				
17/02/2007	of G 8-9	G 3				
03/03/2007	of D 8-9	D 3	5			
17/03/2007	D/G 10-11	D/G 4	6			
24/03/2007				1	2	
12/05/2007					3	

cljfers = lessenreeks n = namiddag v = voormiddag D = Drongen G = Genk

CENTRUM

Administratie cursisten:

Lucienne Van Gastel, A. Vereeckestraat 1/6, B-2220 Heist o/d Berg
Tel: 015. 24.13.63 E-mail: cursist.gregoriaans@pandora.be

Betalingen:

Op rek. nr. 737-0100011-47 Centrum Gregoriaans, bij F. Bastiaensen, Bloemenlaan 26, B-2950 Kapellen. Vanuit Nederland met gekruiste cheque.

Informatie over de inhoud v/d cursussen:

Frans Bastiaensen, Bloemenlaan 26, B-2950 Kapellen, Tel: 03. 664.15.45
E-mail: fransbastiaensen@hotmail.com

REDACTIE

Myriam Vervoort-Van den Hauten, Mortselveldenlaan 8, B-2640 Mortsel
Tel: 03. 449.43.15 - mailadres: myriam.vandenhauten@skynet.be

De redactie laat mensen aan het woord die een interessante mening vertolken. Ze respecteert daarbij alle opinies zonder onderscheid. De auteurs ondertekenen daarom hun bijdragen. De meningen die zij vertolken zijn persoonlijk en vallen niet noodzakelijk samen met de meningen van de redactie.

De volgende nieuwsbrief zal op 15 december 2006 verschijnen. Teksten hiervoor moeten de redactie uiterlijk voor 15 november 2006 bereiken.

ABONNEMENTEN

Door een abonnement te nemen steunt u daadwerkelijk onze werking! Hartelijk dank daarvoor.

Oud-cursisten en andere geïnteresseerden kunnen een jaaronnemen nemen (4 nummers) door storting van 6 euro op rek. 737-0100011-47 met vermelding abonnement nieuwsbrief gregoriaans. Wil u ons extra steunen, neem dan een steunabonnement van 15 euro of een beschermend abonnement van 30 euro. De cursisten krijgen de nieuwsbrief gratis toegestuurd.

Discussiegroep en mailinglist gregoriaans: surf naar:

<http://www.egroups.com/subscribe/gregoriaans> en klik op de JOIN-knop.

Uitgebreide informatie over gregoriaans op het net:

<http://listen.to/plainchant>

Bezoek onze site: www.centrumgregoriaans.be
Gregoriaans op het net: <http://listen.to/plainchant>