

SLOTDAG CURSUS

Passer invenit sibi domum...

Om 9 uur waren ze allen present. Meer dan 50 deelnemers aan de slotdag van de cursus Gregoriaans in Drongen. Zoals steeds werd de dag ingezet met een inzing-oefening onder leiding van de onnavolgbare Frans Mariman. Deze laatste was overigens gans de dag de vedette waar hij zich met hart en ziel inzette voor het verder bijschaven van de gezangen uit de slotmis "Oculi Mei".

Een belangrijk deel van de slotdag is telkens het evaluatiemoment. Het valt niet zo gauw voor dat docenten en cursisten zo open en vrij met elkaar kunnen communiceren als dit geval is te Drongen. Strenge kritiek wisselde met lovende woorden en een keer zelfs met een applaus voor de docenten.

Een aantal problemen blijven constant door de jaren heen: de moeilijke overgang tussen vooral het eerste en tweede cursusjaar, het steeds weerkerend verzoek om "meer te zingen", de (of het gebrek aan) systematiek van het didactisch materiaal, te weinig cursisten die hun huistaken maken en de vrees voor de afgestudeerden om in een "zwart gat" te vallen. Van hun kant lieten de inrichters zich ook niet onbetuigd en trakteerden zij de cursisten na de evaluatie op een feestelijk middagaperitief.

In de namiddag werd de laatste hand gelegd aan de misvoorbereiding. Frans Mariman was zichtbaar tevreden over het werk. Het ordinarium werd door iedereen meegezongen, evenals de introitus en de communio. Een (dames)koor ad hoc zorgde voor de uitvoering van het graduale en het offertorium. Het klonk allemaal wondermooi en hemels. De celebrant plaatste zijn homilie onder woorden van de introitus "respice in me et miserere mei, quoniam unicus et pauper sum ego..." (zie naar mij om en ontferm u over mij, want ik ben alleen en arm).

Na de eucharistieviering volgde de traditionele afscheidsdrank. Het was een aangenaam verpozen in goed gezelschap en met dankbaarheid voor de voorbije jaren van inzet en samenwerking. Het derde en tevens laatste jaar liet zich tot slot nog met de aanwezige docenten en medewerkers vereeuwigen op een groepsfoto. Wij hebben elkaar geen vaarwel toegewenst, maar wel tot ziens. "Si passer invenit sibi domum et turtur nidum..." Wanneer de mus en de duif hun nest vinden, waarom zouden dan de cursisten (later) niet de weg naar Drongen terugvinden?

Gerard De Lange



WATOU

... in slagzinnen

Overtalrijk waren de loftuitingen na het geslaagde hoogfeest van de Gregoriaanse wereld. Een greep eruit: *Bijzonder succesvol – Diep verbaasd over wat in Watou gebracht werd – Een bijna hemelse ploegendienst – Pelgrims op zoek naar een oord van zachtmoedigheid en vreugde, op mensenmaat gesneden – Ondanks gure regenbuien een dorp bruisend van leven en enthousiasme – De ontvangsten met degustaties van bieren uit Watou, ook op dit terrein scoort Watou scherp – Concerten en audities waren veelkleurig – Altijd van hoog tot zeer hoog niveau – Het feestelijk karakter van de liturgische vieringen – De meest hoogstaande festivaleditie.*

En over de Belgen en Frans Mariman: "De Ad Hoc schola die op zondagmorgen de hoogmis opluisterde was door haar elegante uitvoeringspraktijk één van de revelaties van het Festival. Dit gelegenheidskoor bestond uit een 80-tal zangers, leden van een 10-tal Gregoriaanse koren. Via talrijke repetities slaagde Frans Mariman erin om met een massakoor tot een opmerkelijk verrijnd resultaat te komen."

Ite, missa est!

GROTE ZANGDAG

Klankparels bij de Mammon

Gregoriaans hoeft niet altijd in een abdij of een begijnhof, het kan ook in een ... bank. Dankzij de connecties van Bart Guns en mits een strenge doch vriendelijke identiteitscontrole werden cursisten en oud-

cursisten verwelkomd in de stijlvolle salons van de Centea-vestiging in Antwerpen. Na een lekkere kop koffie onder de sfeervolle lichtkoepel in de ontvangsthall betraden we de statige "zangkamers" met prachtige houten lambriseringen en kostbare antieke wandmeubels. Gastdocente Jeanine Lambrechts, topexperte in stemvorming, ging meteen met onze schamele vocale attributen en gaandeweg met onze hele fysieke bagage aan de slag. Want zingen "doe je met je hele lijf". Het geheim van zuiver zingen is een combinatie van ademsteun vanuit het middenrif en resonantie in boventonen en die je kan voelen in de klankparel. Dit is het plekje boven de neusbrug tussen de ogen, door hindoes vaak letterlijk in de verf gezet met een dieprode cirkel.

Ronny Plovie vergastte de cursisten op een boeiende syllabus die de vele aspecten in de ontwikkeling van eenvoudig reciet tot versierd gezang onder het licht hield. De oud-cursisten volgden Mariman in een diepgravende en avontuurlijke exploratie van de "Oculi mei"-mis. Gedisciplineerde zangpraktijk en oog voor elk detail. "Gregoriaans IS Liturgie", aldus de stem van de meester.

"Ecce sicut oculi servorum in manibus dominorum suorum, et sicut oculi ancillae in manibus dominae suae: ita oculi nostri ad ... Frans Mariman". Treffender dan de tekst van het tractus uit "Oculi mei" kan je niet illustreren hoe wij met gespannen blik de chironomie van Frans trachten te volgen. En telkens maakten we de existentiële sprong, opnieuw en opnieuw, of deden verwoede pogingen daartoe. "Leg uw stem in mijn handen!" riep onze leider hartstochtelijk uit en, ach ja, dat wilden wij écht wel maar 'tussen droom en daad' gaapte die kloof van praktisch onvermogen. Toch geraakten we langzaam maar zeker doordrongen van de schoonheid die uit de teksten spreekt. Jeanine liet ons met stemoefeningetjes tussendoor telkens wat stoom afblazen. Volledige rust bracht ze met een wondermooi fragment uit de Sami-zang "Vinternatt", afkomstig van de Noorse eskimo's: een meditatieve oefening om je middelpunt in evenwicht te houden. Onder het zachtjes neurien van "Vaiana na vaija na vaija na ja no" schreven wij met armen en benen achten van oneindigheid in het ijle of we verbaasden ons in dalende intervallen over "O, hoe mooi die rozen bloeien" terwijl we in ons hoofd hoog het zenit inklommen. De oplossing van de muzikale paradox tussen hoog en laag op de partituur verschuilt zich in het masker van de rechte lijn: de mondholtte als een grot van resonantie met de tong tegen de tanden en laat het dan maar klinken. Het uitgebreide koor van de cursisten en Jeanine Lambrechts voegden de daad bij het woord en trakterden de oud-cursisten op een pittige canon als verrassende afsluiting van deze zeer gesmaakte zangdag.

Leslie Versweyeld

OPINIE

Frankrijk herkerstent

Met Pasen werden in Frankrijk weer meer dan 2.000 volwassenen gedoopt. Frankrijk loopt voorop, zegt kerkhistoricus Pierre Trouillez. "Het conventionele christendom is daar al veel langer verleden tijd dan bijvoorbeeld in Nederland en Vlaanderen. Bij de Franse Revolutie zijn alle banden tussen kerk en staat al doorsneden. En begin vorige eeuw is de kerk al haar eigenschappen kwijtgeraakt. Eventuele weerstand tegen een katholiek verleden is in Frankrijk al lang verdampt. Het christendom verschijnt er nu terug als iets nieuw en onconventioneel. Het stof is eraf. Dat trekt aan". Dat de kerk dan eerder in de steden groeit dan op het platteland, is haast een "sociologische wet", zegt Trouillez. "Alles wat nieuw is, wat buiten de platgetreden paden gaat, krijgt in de grote stad het eerst kans. Dat is in het

negatieve ook zo. Het Vlaams Blok was het eerst populair in Antwerpen. In de stad is de sociale controle veel minder."

Via mond-tot-mondreclame verspreidt het geloof zich, denkt Trouillez. De Rooms-Katholieke Kerk is in de Franse steden ook bewust bezig met kerkgroei. "Men kijkt naar plekken waar leven is, en daar wordt dat bevorderd en ontwikkeld. Stadskerken en op het platteland ook abdijen zijn centra waar mensen elkaar vinden. Kerken stralen een gemeenschapsgevoel uit - men gaat na de viering niet allemaal meteen naar huis - en doen ook veel aan sociale hulp. In de liturgie gebeurt op zichzelf niets bijzonders, maar men viert wel een warme liturgie. Fransen zijn heel goed in samenhang, op een vervoerende manier, waarin het volk gemakkelijk refreinen kan meezingen; zoals in de Taizé-liederen." Trouillez spreekt van de "puinhopen van de secularisatie", waaruit de RK-Kerk in Frankrijk langzaam opstaat. De meeste toetreders in Frankrijk zijn tussen de 25 en de 40 jaar oud (58%) en vrouw (69%). Momenteel bereiden 9564 volwassen Fransen zich op hun doop voor.

INTERMEZZO

Werving koorknapen Britse kerkkoren stagneert.



Voor het eerst in decennia hebben Britse kerkkoren problemen met de werving van koorknapen. Jongens vullen hun vrije tijd liever met voetbal en computerspelletjes, meldde The Daily Telegraph. Om de leuke kanten van een

leven als koorzanger te benadrukken, heeft de kathedraal van Southwell een DVD uitgebracht. Op het schijfje staat niet alleen een optreden van een kerkkoor, maar ook een zangcursus. Muzikaal leider van de Engelse kathedraal, Paul Hale, maakt zich overigens niet alleen zorgen om de jongeren, ook onder volwassen zangers daalt volgens hem de toewijding. "Daar lig ik 's nachts wakker van", aldus Hale.

Zogge klokkenluiders onsterfelijk.

Het ras der klokkenluiders lijkt met uitsterven bedreigd, want in bijna alle Vlaamse kerken worden de klokken elektrisch aangedreven. In Roeselare en Hamme-Zogge resten de enige twee gilden van échte Vlaamse klokkenluiders. Zij waren te gast in het Hamse gemeentehuis. "Onze collega's uit Roeselare verkleadden in een tv-programma dat ze de enige klokkenluiders waren in Vlaanderen", vertelt Zoggenaar Ludwig Van Ekert (54). Hij vormt samen met voorzitter Gilbert D'Hauwe (67), secretaris Danny Mettepenningen (48), Paul De Cock (55), Guy Michiels (54) en Marc Verspecht (42) de klokkenluidersploeg van de O.-L.-Vrouwkerk in Zogge. "We namen contact op met de mannen uit Roeselare en stilaan groeide een hechte band. Met ons zestal uit Zogge vormen we een vriendengroep. Bij begrafenissen en feestelijkheden zijn we altijd paraat met drie luiders voor de kleine, middelgrote en grote klok. Die laten we door elkaar luiden zodat we een refrein krijgen van akkoorden. Voor de tijdsaanduiding op het half uur en het uur slaat de hamer natuurlijk automatisch op de grote klok."

Wereldrecord hymnen zingen.

Het Book of Alternative Records heeft zopas het 'wereldrecord hymnezingen' van de 55-jarige Amerikaan Terry Coleman uit Denver erkend. Coleman deed waagde de recordpoging van 20 tot 22 juli 2005 en zong toen 40 uur en 17 minuten lang hymnen. De opbrengst van de actie was bestemd voor daklozen. Geld bracht de actie nauwelijks op, maar Coleman is

wel blij dat hij nu toch een erkenning krijgt van het wereldrecord. Hij zong in totaal 120 hymnen, die telkens minstens twee minuten duurden. Om de vier uur werd een verplichte stop van 15 minuten ingelast.

Website bezinningshuizen.

De Federatie van Bezinnings- en Ontmoetingscentra wil computergebruikers snel en makkelijk wegwijs maken in het landschap van bezinningshuizen. Op de website www.bezinningshuizen.be is een korte voorstelling te vinden van de aangesloten centra, de beschikbare accommodatie en de activiteiten. Van daar is het makkelijk doorklikken naar de eigen websites van de betrokken centra.

Monnik wint prijs met vloekpsalm 109.

De monnik Cornelis van Marle heeft de Bisschop Ernst-scriptieprijs 2005 van de faculteit theologie aan de Universiteit van Tilburg gewonnen. Hij onderzocht Psalm 109. Van Marles winnende scriptie "Korte metten met psalm 109? Lezingen van een vloekpsalm in het getijdengebed" handelt over de „vloekpsalm” 109, waarin „harde verwensingen” worden geuit. Om die reden „dat de psalm in het nachtofficie (de "metten") van de cisterciënzerabdij Maria Toevlucht in Zundert (NL), waar Van Marle monnik is, gedeeltelijk overgeslagen. Van Marle zag hier een onderwerp in voor nader onderzoek. „Zijn onderzoek leverde allereerst op dat de gewraakte verzen eigenlijk niet van de psalm zelf komen, maar een citaat zijn van wat zijn tegenstanders over hem zeggen”, aldus de Tilburgse faculteit in een persbericht. De jury oordeelde unaniem dat zijn scriptie de Bisschop Ernst-scriptieprijs verdient, de jaarlijkse prijs voor de beste afstudeerscriptie aan de faculteit.

Derde Open Kloosterdag trekt duizenden mensen.



De derde Open Kloosterdag begin mei in Nederland heeft duizenden mensen getrokken. 29 kloosters en andere religieuze gemeenschappen ontvingen 16.000 mensen, die daar inzicht hadden proberen te krijgen in het leven van kloosterlingen. Ongeveer 90 kloosters en religieuze groepen namen deel.

Bezoekers konden met kloosterlingen praten over hun eigen levensroeping, mediteren, dia- of zelfs PowerPoint-presentaties volgen of zich door het gebouw laten rondleiden. Ook waren er vespervieringen of andere religieuze plechtigheden. Vooral de monumentale abdijen waren in trek.

AGENDA

Vaste gregoriaanse vieringen (per stad):

AMSTERDAM. Obrechtkerk, Jacob Obrechtstraat 30, Amsterdam. Gregoriana en Sandhya Sanjana (Indiaas voor zang) o.l.v. Geert Maessen. Dit Gregoriaans mannentrio verzorgt elke 3e zaterdag van de maand 17 u. (m.u.v. juli en augustus) een "Gregoriaanse meditatie". Gregoriana werkt daarbij ook samen met andere musici, zowel uit het Oosten als het Westen, waardoor muzikale en religieuze verwantschappen van diverse culturen worden onthuld. Info: Reinier van der Lof, Weesp Tel: +31.294.419754

ANTWERPEN. St.-Jacobskerk, Antwerpen. Chorale Sancti Jacobi o.l.v. Dirk Baeten. Elke 1ste zondag van de maand 10 u. hoogmis met gezongen gregoriaans proprium. Info: Jo Tanghe 03/541 90 28. St.-Pauluskerk, Antwerpen. Schola Gregoriana Cantabo. Regelmatig op zondag 10.30 u. Gregoriaanse hoogmis. Op hoogdagen meerstemmige mis met orkestbegeleiding door gemengd koor, met gregoriaans proprium van de dag. Op 2^e kerstdag, twee paasdag, Pinksteren en Allerheiligen: Gregoriaanse vespersdienst. Info: Hugo Brangers, Antwerpen.

BRUGGE. Paters Karmelieten, Ezelstraat 28 Brugge. Schola Gregoriana Brugensis o.l.v. Roger Deruwe. Zondag 10 u. Gregoriaanse Hoogmis. Info: Gastenbroeder Ignace-Marie, Brugge Tel: 050/44 38 90.

BRUSSEL. St. Michiel en H. Goedele, Gregoriaanse Kathedraal schola o.l.v. Herbert Beirens. Zondag 10 u. Gregoriaanse mis. Info: Tomboy André, Guill.Stassartlaan,16 b 22, 1070 Anderlecht

Tweelindenstraat 2A, Brussel, België (metro Merode of Montgomery). Una cum o.l.v. Paul-Augustin Deproost. Zondag 10 u. Gregoriaanse mis. Info: Laurent Bayer, Brussel.

GENT. St.-Niklaaskerk, Gent. Paratum cor o.l.v. Richard Tijink. Elke zondag 10 u. Hoogmis.(ordinarium en proprium), niet op 2e zondag van de maand. Wel op feestdagen (zelfs als ze op de 2e zondag vallen). Info: Thiery Pauwels, De Pinte. St.-Baafskathedraal, Gent. Paratum Cor o.l.v. Richard Tijink. Gregoriaanse hoogmis op de tweede zondag 11 u. van de maand (niet op feestdagen). Info: Thiery Pauwels, De Pinte

GRIMBERGEN. Abdijkerk, Grimbergen. Gregoriaans Abdijkerk Grimbergen o.l.v. Pater Gereon. Elke zondag 10 u. Gregoriaanse Hoogmis. Elke donderdag om 20u15 repetitie in de Sachristie. (Aanbellen Pastorie, Kerkplein 1, 1850 Grimbergen). Info: Jos De Nijs 052/ 35 56 06

HAALTERT. St.-Gorikskerk, Haaltert. Koninklijk St.-Gorikskoor o.l.v. Hubert Verheijen. Uitgezonderd 2de zondag van de maand, zondag 10 u. Gregoriaans kyriale. Op hoogdagen meerstemmige Latijnse mis. Info: Hubert Verheijen, Haaltert

HEVERLEE. St.-Lambertuskerk Heverlee. Koninklijk St.-Lambertuskoor o.l.v. Johan de Boer. Elke zondag Gregoriaanse Hoogmis 10 u. Info: Johan de Boer 016/ 40 52 99

KNOKKE. Paters Dominicanen, Knokke-Zoute. Schola Gregoriana Dominicana o.l.v Jacques Maertens. Elke zondag 11 u. Gregoriaanse misviering. Info: Jacques Maertens, Knokke-Zoute Tel: 050/ 60 12 32

SCHILDE. O.L.V.-ten-hemel-opgenomen, Schilde-Bergen. Pater Mertens Kantorij o.l.v. Kris Boumans. Elke 2de zondag van de maand 10 u. Gregoriaanse mis (volledig in pare maanden, enkel kyriale in onpare maanden). Info: Leo van de Spiegel, Schilde-Bergen Tel: 03/ 353.60.68

ST.-NIKLAAS. St.-Nicolaaskerk, St.-Niklaas. Schola Cantorum o.l.v. Ronny Plovie. Elke zondag 11 u. Gregoriaanse hoogmis. (niet in juli en augustus). Info: Luc De Cock, St.-Niklaas.

Andere gregoriaanse vieringen:

Zo 2/7 13de zondag door het jaar: 10u Kortrijk – O.L.V.-kerk::Omnes gentes door Laudate Dominum. (Radiomis) - 14u Poperinge, Mariale ommegang door Cum Jubilo (Heren) - 17u Kortrijk –O.L.V.-Hospitaal (Budastraat): Gregoriaanse Vespersdienst door Laudate Dominum.

Zo 6/8 Feest van de Transfiguratie: 10u Beauvoorde, cum Jubilo (Dames)

Di 15/8 Maria Tenhemelopneming: 9u Borgloon – Abdij Coolen: Maria Ten Hemelopneming: Signum Magnum door het Zuid Limburgs gregoriaans koor - 10u Kortrijk – O.L.V.-kerk: Signum Magnum door Laudate Dominum - 10u30 Watou, St. Jan ter Biezen: Signum magnum door Cum Jubilo (Dames) - 11u30 Dendermonde – Benedictijnenabdij: Signum magnum door Gaudete – 15u Borgloon – Abdij Coolen: Mariagezangen en orgelconcert door het Zuid Limburgs gregoriaans koor

Zo 20/08 Hoogfeest van de H. Maria, Moeder van God: 10u30 Bilzen: Salve Sancta Parens door het Zuid Limburgs gregoriaans koor.

Ma 21/8 Waasmunster, St. Rochuskerk: Jaarlijkse herdenking overledenen door In Voluntate.

Zo 27/8 27ste zondag door het jaar: 10u Watou, St.Jan ter Biezen: Inclina door Cum Jubilo (Heren), (Radiomis)

Za 2/09 18u30 Aalst – St. Annakerk: viering 50 jaar St.Annaparochie door Gaudete.

Zo 3/09 22ste zondag door het jaar: 10u Kortrijk – O.L.V.-kerk: Miserere mihi Domine door Laudate Dominum - 17u Kortrijk – Kerk van O.L.V.-Hospitaal (Budastraat): Gregoriaanse vespersdienst door Laudate Dominum.

Za 16/09 17u Amsterdam – Obrechtkerk: gregoriaanse meditatie door In Voluntate en Gregoriana (NL)

Zo 17/09 16u Herenthout – Kerk van Pieter en Pauwel: Jubileumviering door In Voluntate

Varia:

• Zomer- en najaarstages 2006:

29 juni tot 20 juli 2006: Studiedagen gregoriaans voor dirigenten in het Arnold Janssenklooster, nabij Vaals.

Cursusleiding: j prof.dr.A.Kurris uit Maastricht. Info en inschrijving: Stichting Amici Cantus Gregoriani, Raadhuisstraat 4, 6061 EA Posterholt.

14 tot 22 juli 2006: Internationale gregoriaanse stage in de Abdij van Fontevraud, o.l.v. Dom Daniel Saulnier (Solesmes), Jaan-Eik Tulve van de muziekacademie van Talin en een specialist Middeleeuwse muziek. Info: Abbaye Royale de Fontevraud, Centre Culturel de l'Ouest, B.P. 24, 49590 Fontevraud-l'Abbaye, www.abbaye-fontevraud.com

15 tot 23 juli 2006: Gregoriaanse zomerstage in de St. Michielabdij van Cuxa in de Pyrenées orientales, o.l.v. Eugeen Liven d'Abelardo m.m.v. Anne Quintin en Michel Zeegers (schola St. Irenée uit Brussel). Info: Michel Zeegers, Avenue du héron 1, 1640 Rhode -Saint-Genèse, Belgique, 02/381 10 62, www.gregorien.com

23 tot 30 juli 2006: Stage gregorien in Normandië (Fr) met David Eben (schola Gregoriana Pragensis). Voor iedereen met een goede praktijk in koorzang. Voormiddag: theorie (historiek en oude notaties), directie en zang., namiddag: toerisme en zingen in enkele mooie plaatsen. Prijs 120 Euro + 15 Euro kosten, ex maaltijden en logement (bij bewoner, hotel of camping). Info: Jean-Marie Godard, 50, rue de la Fée d' Argouges, 61150 Ranès (in de Orne, tussen Argentan en Bagnoles de l'Orne), Tel: 02 33 39 76 20, fpeiron@club-internet.fr

24 tot 29 juli 2006: 1ste sessie van de 27ste Internationale cursus gregoriaanse zang in Cremona (Italië) georganiseerd door de AISGRE met Nino Albarosa en Johannes B. Göschl als hoofddocenten. 2de sessie van 2 tot 5 januari 2007, 3de sessie van 28 tot 30 april 2007. Verschillende instapmogelijkheden per sessie. (beginners, gevorderden e.d.). Inschrijving (voor 20/6/06: info@aisgre.it of Tito Molisani, Via Rossini 2, 66021 Casalbordino (Ch). Info: Prof. Nino Albarosa, tel 0372/ 453848 (aalbarosa@alice.it), M° Tito Molisani, tel 0873/900352; 349/4936823 (info@aisgre.it), www.aisgre.it

30 juli tot 6 augustus 2006: internationale zomercursus gregoriaans in Essen (Duitsland), georganiseerd door de AISGRE. Docenten: Prof. Dr. Stefan Klöckner (Essen - hoofddocent), Prof. Fr. C. Pouderoijen (Wenen), Jörg Stephan Vogel (Essen) en Maria Jona (Keulen). Info: Internationale Sommerkurse Gregorianik, Folkwang Hochschule, Klemensborn 39, D-45239 Essen-Werden, Tel: 0173 61 39 750, Fax: 0201 4903 288, gregorianik@folkwang-hochschule.de, www.folkwang-hochschule.de

29 augustus tot 4 september: bijeenkomst van de studiegroep Cantus Planus van de internationale musicologische gemeenschap in de Abdij van Niederaltaich (tussen Regensburg en Passau, Duitsland) Info: Prof. Dr. David Hiley, Institut für Musikwissenschaft, Universität Regensburg, D-93053 Regensburg, Tel 0049 (0)941 943 3512, Fax 0049 (0)941 943 4408, david.hiley@psk.uni-regensburg.de of cantusplanus@psk.uni-regensburg.de

5 tot 8 oktober 2006: 4-daagse cursus gregoriaans (vervolgcursus modaliteit) ingericht door Amici cantus Gregoriani, in Wahlwiller (nabij Vaals), Arnold Janssenklooster. Leiding: Marie-Louise Egbers. Regelmatig te gast in de abdij Vaals. Cursus is bestemd voor wie al enige ervaring gregoriaanse zangpraktijk heeft. Vele aspecten komen aan de orde en vooral de zangpraktijk in functie van de modaliteit. Info: Stichting Amici Cantus Gregoriani, P.O.K Horbach, Boshovenstraat 16, 5561 AR Riethoven, tel: 040/ 20.46.768, of B.M.Lamers, Leuvenlaan 9, 5628 WE Eindhoven, tel: 040/ 2411604, amici-cantus-gregoriani@planet.nl. Een verslag over de cursus 2005 door Erna Verlinden vond u eerder in de nieuwsbrief.

14 oktober, 10u tot 12u30 en 14u tot 17u: gregoriaans atelier olv. David Eben in de Notre Dame school, rue de la Mazarine te La Hulpe. Gevolgd door de Vespers om 17u15 in de Saint Nicolas kerk. Organisatie: L'Academie de chant grégorien. Voorbereidende repetities in La Hulpe (Notre Dame school) op zat. 7/10 16u30 tot 18u30 en vrij. 13/10 19u tot 21u; in Luik (Kerk Saint Sacrement) op 16 en 30/9 14u30 tot 16u30. Wie inschrijft voor het atelier engageert zich om ten minste één voorbereidende repetitie te volgen. Prijs: 20€ (ex. maaltijd). Info: Jacques Zeegers, Chaussée Romaine 517, 1020 Bruxelles, +32 2 268 46 22, academieregorien@skynet.be of Gerald Messiaen, Ruelle des Soupirs 33, 1390 Gottechain, 010 84 07 63, gerald.messiaen@tele2.be

• Wil je jouw cursuservaring in de praktijk omzetten? Het gregoriaans St.-Hubertuskoor uit Schilde verzorgt elke zondag de H.Mis om 9u. Leo Van der Spiegel doet een oproep tot cursisten of oud-cursisten van Drongen, zoals hijzelf ook is, om te komen zingen. Het is de bedoeling om met de nieuwe ploeg stap voor stap het ganse jaarprogramma aan te leren en dus in het begin slechts om de 4 à 5 weken een uitvoering te verzorgen onder zijn leiding. De andere weken blijft de oude ploeg, die Drongen niet meemaakte, de diensten verzorgen. Op die manier hoopt hij langzaam aan uit de sleur van de oude zangwijze te geraken. Info: Leo Van der Spiegel, Dreef van Hertebos 30, 2970 's Gravenwezel. 03/ 658 79 46

Overzicht cursussen en zangdagen

Cursus:	1 A	1 B	2 en 3	Zang 1	Zang 2	Zang+
23/09/2006					1	
25/11/2006	D 1 n		1			
02/12/2006	D 2 v					1
09/12/2006	D 3 v					
16/12/2006	D 4 n		2			
13/01/2007	D 5 v	D 1	3			
20/01/2007	D 6 v					
27/01/2007		G 1				
03/02/2007	of D 7n	D 2	4			
10/02/2007	of G 7n	G 2				
17/02/2007	of G 8-9	G 3				
03/03/2007	of D 8-9	D 3	5			
10/03/2007				1	2	
17/03/2007	D/G 10-11	D/G 4	6			
12/05/2007					3	
cijfers = lessenreeks n = namiddag v = voormiddag D = Drongen G = Genk						

CENTRUM

Administratie cursisten:

Lucienne Van Gastel, A. Vereeckestraat 1/6, B-2220 Heist o/d Berg
Tel: 015. 24.13.63 E-mail: cursist.gregoriaans@pandora.be

Betalingen:

Op rek. nr. 737-0100011-47 Centrum Gregoriaans, bij F. Bastiaensen; Bloemenlaan 26, B-2950 Kapellen. Vanuit Nederland met gekruiste cheque.

Informatie over de inhoud v/d cursussen:

Frans Bastiaensen, Bloemenlaan 26, B-2950 Kapellen, Tel: 03. 664.15.45
E-mail: fransbastiaensen@hotmail.com

REDACTIE

Myriam Vervoort-Van den Hauten, Mortselveldenlaan 8, B-2640 Morsel
Tel: 03. 449.43.15 - mailadres: myriam.vandenhauten@skynet.be

De redactie laat mensen aan het woord die een interessante mening vertolken. Ze respecteert daarbij alle opinies zonder onderscheid. De auteurs ondertekenen daarom hun bijdragen. De meningen die zij vertolken zijn persoonlijk en vallen niet noodzakelijk samen met de meningen van de redactie.

De volgende nieuwsbrief zal op 15 september 2006 verschijnen. Teksten hiervoor moeten de redactie uiterlijk voor 15 augustus 2006 bereiken.

ABONNEMENTEN

Door een abonnement te nemen steunt u daadwerkelijk onze werking! Hartelijk dank daarvoor.

Oud-cursisten en andere geïnteresseerden kunnen een jaarabonnement nemen (4 nummers) door storting van 6 euro op rek. 737-0100011-47 met vermelding abonnement nieuwsbrief gregoriaans. Wil u ons extra steunen, neem dan een steunabonnement van 15 euro of een beschermd abonnement van 30 euro. De cursisten krijgen de nieuwsbrief gratis toegestuurd.

Discussiegroep en mailinglist gregoriaans: surf naar:
<http://www.egroups.com/subscribe/gregoriaans> en klik op de JOIN-knop.

Uitgebreide informatie over gregoriaans op het net:
<http://listen.to/plainchant>

Bezoek onze site: www.centrumgregoriaans.be
Gregoriaans op het net: <http://listen.to/plainchant>