

Eenvoud

BROEDER ROGER SCHUTZ WAS MUZIKANT



Roger Schutz zou zich thuis gevoeld hebben op de oefenstunden van het Centrum Gregoriaans. De vermoorde protestantse broeder van Taizé had een opleiding als klassiek musicus. Taizé draaide rond stilte en eenvoudige melodieën die aansluiten qua gevoel en religiositeit op het gregoriaans. De thuis

van Roger Schutz was vol muziek met zingen en piano. Uit respect voor zijn joodse gasten in de tweede wereldoorlog zong hij het H. Officie in de bossen rond het primitieve huis in het eenvoudige dorp van La France Profonde waar hij zijn gemeenschap van biddende en zingende christenen stichtte. Roger Schutz studeerde theologie en verbrandde zijn eerste gepubliceerde boek. Zijn vader had een mystieke inslag en junior liet zich zijn ganse inspireren door hem en zijn houding. Luisteren eerder dan prediken was het zout van Taizé. Op de dag van de moord waren er 2500 mensen in de gebedsruimte van Taizé. Jaarlijks bezoeken 100.000 mensen het dorp vlak bij het historische Cluny van de cisterciënzers. De diensten van Taizé waren sobere plechtigheden met kaarslicht en melodieën die uitmondten op bezinnende herhalingen als heuse mantra's maar zonder hun New Age-inslag. Tussen de gewijde gezangen _ voor Schutz _ "pilaren van vuur" waren er lange uren van stilte.

Roger Schutz werd in 1915 geboren in het Zwitserse dorpje Provence. Zijn vader was dominee. Gebed en liefde voor de armen waren twee belangrijke pijlers van het gezin. Als adolescent leed Roger Schutz aan tuberculose. In die tijd van afzondering groeide zijn verlangen om een gemeenschap te beginnen waar in eenvoud het wezenlijke van het evangelie beleefd zou worden. Na zijn genezing en zijn studies begon hij in 1940 met Taizé. Schutz vond dat hij het vredige Zwitserland moest verlaten om in Frankrijk een antwoord te geven op de nood aan verzoening. In het armoedige dorpje Taizé ving hij vluchtelingen op, en wat later begon hij met enkele medestudenten een gemeenschapsleven. Sommige broeders wonen nu ook in de armste gebieden van de wereld. Vandaag telt de gemeenschap van Taizé een 100-tal broeders, katholieken en protestanten uit meer dan 25 landen. Maar overbekend is Taizé voor de tienduizenden bezoekers, vooral jongeren, die zich in Taizé komen herbronnen. De broeders hadden dit nooit gepland, maar hun boodschap was wel aanstekelijk.

Hun aandacht gaat vooral uit naar een trouw gebedsleven en de nood aan verzoening, in de eerste plaats tussen de christenen onderling, om zo een "zuurdesem van vrede" te zijn in de wereld. In zijn associatieve en bijna poëtische stijl sprak Roger Schutz over Gods aanwezigheid in iedere mens, en riep hij op tot eenvoud, zowel in het materiële leven als in het geloofsleven. Zijn woorden waren en zijn steeds een bezinning. Ter ere van deze eenvoudige man, die zoveel jongeren wist te bezielen, een korte tekst van hem over ascese en gebed. Roger Schutz: *Als er een christelijke "ascese" bestaat, dan baseert deze zich noch op wilskracht, noch op onthoudingen. Ze is niet een doel op zich, maar een middel om antwoord te geven op een liefde. Het is goed om op vaste tijden van de dag te bidden, maar dan alleen uit liefde, en niet omdat God ons ertoe verplicht: God dwingt ons hart niet. Het is niet nodig ons hoofd te breken over de vraag welke beperkingen we ons moeten opleggen. Het is veel beter eenvoudig datgene te volbrengen wat hier en nu van ons gevraagd wordt. Ons hart kan soms eerder de voorkeur geven aan bepaalde idealistische eisen, dan geduldig de uitgestippelde weg te volgen. Er zijn dagen dat het ons zwaar valt vol te houden, maar zonder volharding verliest onze inzet aan kracht. Laten we in uren van dorheid trouw volhouden, meer nog dan in dagen waarin het geloof spontaan tot gebed leidt. Laten we denken aan de uren die vol waren van een Aanwezigheid. Het enige middel tegen formalisme en sleur ligt in het trouw blijven aan een eenmaal genomen besluit. Daardoor zullen vurigheid en aanbidding weer opleven. Ontvang elke dageraad als een nieuwe dag, om weer met bezieling te beginnen. In ieder van ons maakt God alles nieuw. Het allerbelangrijkste is om vandaag als een dag van God te beleven. Morgen zal een ander "vandaag" zijn. In het hier en nu jezelf ontplooiën. Als je vastklampt aan morgen, bezwaar je vandaag met een hypotheek. Enthousiasme, klare vreugde, ja; geen euforie: dat is maar vuurwerk. "Gij die de vogels voedt en de lelies in het veld doet groeien, geef dat wij ons over datgene verheugen, waarmee u ons vervult, en laat dat ons genoeg zijn".*

Interview

RELIGIEUS ANALFABETISME EN HET CENTRUM GREGORIAANS

Marc Vervenne (56), de nieuwe rector van de KU Leuven, is gehuwd, theoloog en bijbelwetenschapper. Onderzoekers naar het Oude en Nieuwe Testament hebben de voeten op de grond en zijn thuis in de

geschiedenis, de taalkunde, de aardrijkskunde, de filosofie. Vervenne is gelovig. Hij studeerde zes jaar aan het Groot Seminarie in Brugge, was kandidaat-priester-arbeider en hunkerde een poos naar het leven van Trappist op de Catsberg in Frans-Vlaanderen. In een interview met Trends van 14 september 2005 over zijn universiteit ging hij diep in op het Leuvense leercentrum met 45.000 zielen, zijn geloof en het religieuze analfabetisme van een stijgend aantal Vlamingen. Mooi om weten als achtergrond bij het Centrum Gregoriaans en zijn invloed om een deel van dat analfabetisme mee te keren.

Marc Vervenne: "De secularisering en de laïcisering verliepen de jongste jaren heel snel. Ik zie geen religieuze herleving in Europa, er bestaat weliswaar een hunkering bij velen naar religie maar zij is vaak uitgesproken ik-betrokken terwijl gezonde religie per definitie gemeenschapsbetrokken is. De identificatie en deelname met en aan een religieus gemenebest is verminderd, gemarginaliseerd. Secularisering op zich acht ik hoog, want de verwereldlijking laat toe om uit een verstarde, statisch geloof te breken. Of een mens kan leven zonder een transcendente dimensie dus in zichzelf gekeerd, is voor een theoloog een eeuwige kwestie, die vraag is nooit sluitend opgelost. Het is de plicht van een katholieke universiteit om gedurende de vier of vijf jaar dat de studenten hier zijn hen ook voor religie kritische denkstrategieën aan te reiken zodat zij van hun religieuze analfabetisme verlost geraken. Zij hoeven daarom niet religieus te zijn, evenmin als onze professoren, de KU Leuven is een pluralistische universiteit in de authentieke zin van het woord en dat vind ik een goede zaak."

.... "Het succes van de *evangelicals* in de VSA zegt veel over de religieuze *mainstream*. De rooms-katholieke kerk heeft het moeilijk om in te spelen op wat de mensen raakt. Veel liturgie is helaas banaal geworden en slechts de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Terwijl authentieke liturgie het zich plaatsen in een objectieve en beproefde traditie is, waar je niet alles telkens weer hoeft uit te vinden."

Marc Vervenne las de Da Vinci Code niet tijdens zijn vakantie: "Neen zeg, ik zal het waarschijnlijk nooit doen. Dergelijke hypes liggen mij niet en ik vergelijk deze opflakking van nonsens met de hocus pocus om de Dode Zee-rollen. Voor negentig procent zijn deze teksten ontsloten met monnikengeduld en er verschenen geen esoterische geheimen. Ik huiver als ik Vlaamse intellectuelen zie omgaan met de religieuze tradities. Hun analfabetisme op dat vlak stijgt zienderogen. Het lijkt enigszins eigen te zijn aan Vlaanderen dat bijna iedereen het recht claimt om zich uit te spreken over de religie in het algemeen en het katholicisme in het bijzonder. Dat komt wellicht door de vanzelfsprekendheid van het katholicisme in Vlaanderen. Toch is de kennis van de katholieke traditie _ die een zeer complexe traditie is _ wellicht nooit zo gering geweest als vandaag. Voor religie mag men eisen wat we voor alle andere domeinen verwachten: kennis van zaken. Dan pas wordt het debat interessant, helaas, voor de religie is er een grote onkunde in Vlaanderen. Ik was pas terug van Bretagne toen ik de Vlaamse kranten las over de protestantse broeder Roger Schutz van Taizé. De manier waarop men over hem sprak en de fouten waren verschrikkelijk tot dom. Vlaanderen weet niet meer waarover het gaat. Velen behoren bij ons tot de groep *believing without belonging*. Mijn zoon en mijn schoondochter, een Bretoense, kozen voor een kerkelijk huwelijk, zonder aandrang, spontaan. Dat maakte mijn vrouw en mij gelukkig."

... "Ik heb geen echte mystieke gevoelens en onderging een evolutie. Ik ken uiteraard de mystieke teksten van Johannes van het Kruis en Theresa van Avila. Zij zijn niet kinderachtig, noch naïef en overleven de eeuwen. Ik las intensief Charles de Foucauld, de Franse officier en *bon vivant* die een radicale christen werd. Bidden heeft een gemeenschapsaspect, ik val voor sobere vierin-

gen in een sobere omgeving en met sobere woorden. Ik verafschuw elke geestelijke striptease.

.... "Steve Bruce van de Universiteit van Aberdeen en anderen betogen dat de laïcisering een onomkeerbaar proces is, terwijl Grace Davie van Universiteit van Exeter van mening is dat religie nog altijd bepalend is voor het denken en leven van de grote meerderheid van de Europeanen. De geschiedenis suggereert dat de mens niet kan leven zonder een verwijzing naar een transcendente werkelijkheid. Europa experimenteert dus en de resultaten van dat experiment blijven vatbaar voor meerdere interpretaties."

Nieuw

ER IS "ZANG1", ER IS "ZANG2", EN ER IS NU OOK

ZANG+

Eens te meer gaan wij graag in op de signalen die wij ontvangen. Vlaanderen zingt graag Gregoriaans. Waarom er dan geen zangdag van maken, waarop iederéén die eens graag Gregoriaans zingt of het gewoon graag hoort, welkom is. Dat is wat we Zang+ noemen. Een dag waarop naast afgestudee cursisten en cursisten ook alle belangstellenden welkom zijn. De afgestudeerde cursisten, die toch al wat ervaring hebben, zullen er de "trekkers" zijn van de zang-trein, waaraan de andere belangstellenden hun eigen zang-wagonnetje kunnen hangen. Een mooie formule om iedereen ten volle te laten genieten, denken we.

De cursisten en de afgestudeerden hebben daarnaast ook nog wel hun eigen zangdagen, waarop zij dieper kunnen ingaan op de materies die ze in de cursus zagen. De "Zang1-dagen" voor cursisten en de "Zang2-dagen" voor afgestudeerden blijven dus voor hen gereserveerd.

Met Zang+ stellen cursisten en afgestudeerden gewoon hun kennis en enthousiasme open voor alle belangstellenden in Vlaanderen en Nederland.

De **eerste Zang+ namiddag** gaat door op 5 november as. in Kortrijk, en dit in het kader van het Festival van Vlaanderen. Meer info vindt u in de aankondiging, elders in deze Nieuwsbrief. Inschrijven kan best bij Lucienne Van Gastel.

De **tweede Zang+ dag** gaat door op 3 december in de namiddag van 14 u. tot 17 u., in samenwerking met Koor en Stem. Thema: "*Van eenvoudig recitatief tot versierd gezang*". Docent / dirigent: Ronny Plovie. Plaats: Antwerpen (nadere gegevens over plaats: contacteer Lucienne Van Gastel). Zoals gezegd staat deze dag open voor iedere belangstellende, en wordt het een dag van véél zingen. Iedereen van harte welkom. Voor meer info en inschrijven: Lucienne Van Gastel, A. Vereeckestraat 1/6, 2220 Heist-op-den-berg, tel/fax: 015-24.13.63, cursist.gregoriaans@pandora.be.

Intermezzo

FANTASIE IN LITURGIE KAN

"Priesters en leken die de bestaande liturgische normen willen veranderen, begrijpen die wellicht niet goed. Bovendien zijn priesters verplicht om de eucharistie verenigd met de universele Kerk te vieren. Dat is niet zo maar een bijkomstigheid. Het is de noodzakelijke voorwaarde voor de deelname van de gelovigen en niet zomaar iets dat de vrucht is van iemands hobby of zijn private liturgische opvattingen", zegt kardinaal Christoph

ZATERDAG 5 NOVEMBER BEGIJNHOF KORTRIJK FESTIVAL VAN VLAANDEREN

DAVID EBEN
en de Schola Gregoriana Pragensis

1) EXCLUSIEVE WORKSHOP

thema "Emotie in de requiemmis" - 14.30 u.

2) GREGORIAANS CONCERT

"Gregoriaans en oude meerstemmige werken" -
20 u.

in samenwerking met het Centrum Gregoriaans,
het Gregoriaans Festival van Watou, en het koor
Laudate Dominum Kortrijk.

Speciale prijs via Centrum Gregoriaans:

workshop 15 € - concert 16 € - beide samen: 25 €

ij voorinschrijving: gereserveerde plaatsen in het concert

Tussen workshop en concert: gratis GELEIDE WANDELING in
het Begijnhof en omgeving

Schrijf nu in: Centrum Gregoriaans, A. Vereeckestraat 1/6,
2220 Heist-op-den-berg, tel/fax. 015-24.13.63,

e-mail: cursist.gregoriaans@pandora.be. Betaling door
overschrijving op rekening van het Centrum Gregoriaans:
737-0100011-47 met vermelding Naam + "Kortrijk"

Schönborn, de aartsbisschop van Wenen. Volgens de kardinaal
moet Christus altijd centraal staan in de liturgie. De liturgie van de
katholieke Kerk laat op enkele plaatsen ruimte voor creativiteit.

TWEE NIEUWE MUZIEKCD'S

Rond liturgische muziek verschenen eind september twee gloed-
nieuwe cd's. De eerste heet 'Door de wereld gaat een lied' deel
en omvat liederen uit de 500-, 600- en 700-reeks uit 'Zingt
Jubilate', het Kyriele ZJ 34 van E.B. Van Eeckhout en de gezongen
litanie 'Groter dan ons hart' (H. Oosterhuis en A. Oomen). Hij werd
ingezongen door het Kathedraalkoor van Brugge o.l.v. Ignace
Thevelein en met orgelbegeleiding van Jos Bielen. Prijs: 19 euro.
De tweeden 'Laus tibi', brengt renaissancepolyfonie gezongen
door het Collegium de Dunis o.l.v. Ignace Thevelein met muziek
voor de Goede Week, psalmzettingen en het motet 'Laus tibi', dat
Adriaan Willaert schreef bij zijn bezoek aan de basiliek van het
Heilig Bloed in 1542. De cd wordt uitgegeven in samenwerking
met de Edele Confrérie van het Heilig Bloed en kost 19 euro. Beide
cd's zijn (ondermeer) verkrijgbaar in het St.-Jacobshuys, het
diocesane ontmoetingscentrum voor koor- en kerkmuziek in
Brugge, en in andere liturgische centra.

SYMBOLEN ONDERGEWAARDEERD

Er wordt heel veel tijd en energie geïnvesteerd in de voorberei-
ding van de liturgie. Er blijft echter één domein wat verwaarloosd:
dat van de symbolen. Dat schrijft Frank Mistiaen in 'Levende Kerk'.
Zonder symbolen geen goede liturgie, stelt Mistiaen. "Maar
symbolen zijn zo delicaat en broos, dat wij er best dubbel zoveel
zorg aan besteden". Wie in de liturgie symbolen gebruikt, moet
goed beseffen dat wij de symbolen de liturgie niet zelf maken. Wij

mogen namelijk binnentreden in Gods symbolen die ons worden
geschonken door de Bijbel, de traditie en de Kerk. Door hen
worden wij lichaam van Christus. De symbolen zijn er niet opdat
wij er ons beter bij zouden voelen, of tastbaarder bij het gebeu-
ren aanwezig zouden zijn, of hechter bij elkaar zouden zijn. Neen,
symbolen openbaren ons op de eerste plaats Gods aanwezig-
heid, laten ons toe Christus te ontmoeten en op zijn uitnodiging in
te gaan. Symbolen scheppen de voelbare gemeenschap, maar
niet door de aandacht te richten op onszelf maar op God. Want
symbolen zijn iconen van de Onzichtbare. Symbolen in de liturgie
kunnen alleen vruchtbaar zijn als de liturgievierders een dienstba-
re, luisterende, contemplerende houding aannemen, in plaats
van een productieve, declamerende, actieve.

Agenda

Vieringen:

Zo 2/10/05 10u Kortrijk - O.L.Vrouwekerk : 27ste zondag: In voluntate
door Laudate Dominum en de schola gregoriana feminea In Voluntate.
- 17u Kortrijk - O.L.Vrouwehospitaal Budastr.: Vespers door Laudate
Dominum.

Za 8/10/05 15u Herdersem - Rusthuis Denderust (Alf. De Cockstr. 12A):
Mis door het gregoriaans koor Gaudete.

Do 10/10/05 20u Boechout - Opening tentoonstelling over "Psalmen"
met gregoriaanse zang door de schola gregoriana feminea In
Voluntate en m.m.v. Davidsfonds, Gerard Bodifé e.a. (info:
03/455.54.16)

Zo 30/10/05 10u Watou - Sint Jan ter Biezen: 31ste zondag: Ne derelin-
quas me door de damesschola Cum Jubilo (Radiomis).

Di 1/11/05 Allerheiligen 9u30 Poperinge (Gasthuiskapel): Gaudeamus
door de damesschola Cum Jubilo. - 10u Kortrijk - O.L.Vrouwekerk :
Gaudeamus door Laudate Dominum (radiomis). - 10u30 Watou - Sint
Jan ter Biezen: Gaudeamus door de herenschola Cum Jubilo. - 17u
Kortrijk - O.L.Vrouwehospitaal Budastr.: Plechtige vespers met lof door
Laudate Dominum.

Za 5/11/05 14u30 Kortrijk - St. Annazaal Begijnhof: Workshop
Gregoriaans - Geleide wandeling - Concert. Zie aankondiging elders in
deze Nieuwsbrief.

Zo 6/11/05 10u Kortrijk - O.L.Vrouwekerk : 32e zondag: Intret oratio mea;
door Laudate Dominum. - 17u Kortrijk - O.L.Vrouwehospitaal Budastr. :
gregoriaanse vespersdienst door Laudate Dominum.

Za 19/11/05 9u Banneux: ontmoetingsdag Belgische Gregoriaanse
koren. Zie "varia" hieronder.

Zo 20/11/05 10u30 Watou St. Jan ter Biezen: feest Christus Koning:
Dignus est Agnus door de herenschola Cum Jubilo.

Zo 27/11/05 1ste zondag Advent 9u Poperinge - O.L.Vrouwekerk : Ad te
levavi door de herenschola Cum Jubilo. - 10u Kortrijk - O.L.Vrouwekerk:
Ad te levavi door Laudate Dominum. - 10u Mortsel - Kapel St.
Jozefkliniek: Ad te levavi door de schola gregoriana feminea In
Voluntate. - 11u15 Mortsel - St. Benedictuskerk: Ad te levavi door de
schola gregoriana feminea In Voluntate.

Zo 4/12/05 9u30 Poperinge - St. Janskerk: 2de zondag Advent: Populus
Sion door de damesschola Cum Jubilo. - 10u Kortrijk - O.L.Vrouwekerk :
2de zondag Advent: Populus Sion door Laudate Dominum. - 10u30
Noorderwijk - St.Bavokerk: 2de zondag Advent: Populus Sion door de
schola gregoriana feminea In Voluntate.

Zo 11/12/05 10u Kortrijk - O.L.Vrouwekerk: 3de zondag Advent door
Laudate Dominum. - 10u30 Poperinge - St. Bertinuskerk: 3de zondag
Advent: Gaudete door de herenschola Cum Jubilo.

Za 17/12/05 14u30 Waasmunster - Abdij Roosenberg: Jubileum E.H.
Buyck door de schola gregoriana feminea In Voluntate.

Zo 18/12/05 9u Waasmunster - Abdij Roosenberg: 4de zondag van de
Advent : Rorate door de schola gregoriana feminea In Voluntate. - 10u
Kortrijk - O.L.Vrouwekerk: 4de zondag Advent : Rorate door Laudate
Dominum. - 10u Poperinge - Kapel 't Vogeltje: 4de zondag Advent:
Rorate door de damesschola Cum Jubilo.

Za 24/12/05 24u Watou - St. Jan ter Biezen: Nachtmis: Dominus dixit ad
me door de herenschola Cum Jubilo.

Zo 25/12/05 Kerstmis 10u Kortrijk - O.L.Vrouwekerk: Puer natus est door
Laudate Dominum. - 10u30 Watou - St. Jan ter Biezen: Puer natus est
door de damesschola Cum Jubilo.

Varia

- Op **zondag 16 oktober 2005** 15u. **Korenfestival** in de Karmelietenkerk te Brugge. Gregoriaans en polyfonisch werk in samenwerking met de schola gregoriana.
- **Festival van Vlaanderen Kortrijk 2005 - Zaterdag 5 november 2005:** Workshop gregoriaans o.l.v. David Eben, in samenwerking met het Centrum Gregoriaans. Zie aankondiging elders in deze Nieuwsbrief.
- Op **zaterdag 19 november 2005** 9 u. organiseert de Academie de chant grégorien een "**gregoriaanse ontmoeting**" in Banneux. Audities door o.m. Cum Jubilo, La Chorale Saint Irenée, Laudate Dominum, La Maîtrise de la Ville de Verviers, het Gregoriaans koor van Leuven, de schola gregoriana feminea In Voluntate en het koor Lux et Origo et Stella matutina. Zij verzorgen ook samen de sloteucharistie. Info: Dhr. Guy Willems, av. Ch. Gilisquet 31 1030 Bruxelles of guy.willems@kbr.be
- **Negende Internationaal Festival van Watou - 25 tot 28 mei 2006** (weekend O.L.H. Hemelvaart). Zegden reeds toe: het Westminster Cathedral Choir (UK), het jongerenkoor uit Daegu (Korea), de Schola Sint Grégoire (Canada) het kathedraalkoor van Subotica (Servië), het damesensemble "In dulce kunilo" (Italië), het "Consortium Vocale Oslo" (Noorwegen), de Grazer Choralschola (Oostenrijk), Vox Clamantis (Estland), Sanctae Sunniviae (Noorwegen), het Choeur Grégorien Féminin de Paris (Frankrijk), de schola's Cantate en Jubilate (Hongarije), de schola Antiqua (Madrid) en het Ensemble Hartkeriana (Nederland). Ons land is vertegenwoordigd door de Schola Trunchiniensis (Drongen - Centrum Gregoriaans). Wij houden u verder op de hoogte.
- **Basiscursus gregoriaans** in Opdam (NL). Organisatie: Sint-Gregoriusvereniging. 10 avonden tussen september en december. Docent is Jos Beijer. Al zingend kennis wordt gemaakt met de belangrijkste stijlen en vormen van het Gregoriaans. Voor mensen die nader kennis willen maken met de basisbeginselen van het Gregoriaans. Vooral aandacht voor basismelodieën en voordracht (kleine versieringen). Tien vrijdagavonden, steeds van 20.00-22.00 uur, 16, 23 en 30 september, 7, 21 en 28 oktober, 4, 11 en 18 november, 2 december. Plaats: Sint-Victorkerk, Dorpsstraat 149 in Obdam. Info: Bert Stolwijk, tel 023-5112685, e-mail nsgv@bisdomhaariem.nl. Prijs: € 100.

Cursus

Data:

Cursus :	1 A	1 B	2 en 3	Zang1	Zang2	Zang+
17/09/2005					1	
5/11/2005						1
26/11/2005	D 1 n		1			
03/12/2005	D 2 v					2
10/12/2005	D 3 v					
17/12/2005	D 4 n		2			
07/01/2006	D 5 v					
14/01/2006		D 1	3			
21/01/2006	D 6 v					
28/01/2006		G 1				
04/02/2006	of D 7n	D 2	4			
11/02/2006	of G 7n	G 2				
18/02/2006			5			
25/02/2006	D/G 8-9	D/G 3				
11/03/2006				1	2	
18/03/2006	D/G 10-11	D/G 4	6			

cijfers = lessenreeks n = namiddag v = voormiddag
D = Drongen G = Genk

De Cursus 1B (voor deelnemers die al wat Gregoriaans en/of (gewone) notenleer kennen) gaat ook dit jaar zowel in Genk als in Drongen door. Zang1 is de praktijkdag voor cursisten, Zang2 zijn de praktijkdagen voor afgestudeerden.

De Zang+ dag (NIEUW : de Zang+ dagen staan open voor iedereen: zie

aankondiging elders in deze nieuwsbrief) van 5 november bestaat uit de actieve deelname aan de workshop met de schola Pragensis olv. David Eben; omwille van het Festival van Watou is er geen Zang 2 dag gepland in mei 2006.

Bijtscholing

Gregoriaanse vierdaagse cursus over modaliteit door Marie-Louise Egbers. Organisatie: Stichting Amici Cantus Gregoriani. Van 13 oktober t.e.m. 16 oktober 2005 in Wahlwiller, Arnold Janssenklooster (nabij abdij St. Benedictusberg te Vaals (Lemiers). Bestemd voor hen die al enige ervaring hebben met de gregoriaanse zangpraktijk. Gedacht wordt aan hen die hun basisvaardigheid, hun bekwaamheid in het uitvoeren van gezangen in koorverband willen vergroten. Er wordt vooral uitgegaan van de zangpraktijk op zoek naar het prachtige kleurenpalet van de modaliteit.

Info: Amici Cantus Gregoriani, P.Horbach Boshovensestraat 16 5561 Riethoven 040-2046768, of B.M. Lamers, Leuvenlaan 9, 5628 WE Eindhoven, 040-2411604 amici-cantus-gregoriani@planet.nl

CENTRUM

Administratie cursisten:

Lucienne Van Gastel, A. Vereeckestraat 1/6, B-2220 Heist o/d Berg Tel: 015. 24.13.63 E-mail: cursist.gregoriaans@pandora.be

Betalingen:

Op rek. nr. 737-0100011-47 bij Dhr. Jos Brausch G.Gallierlaan 5, 9000 Gent. Vanuit Nederland met gekruiste cheque.

Informatie over de inhoud v/d cursussen:

Frans Bastiaensen, Bloemenlaan 26, B-2950 Kapellen, Tel: 03. 664.15.45 E-mail: fransbastiaensen@hotmail.com

REDACTIE

Myriam Vervoort-Van den Hauten,
Mortselveldenlaan 8, B-2640 Mortsel Tel: 03. 449.43.15
E-mail: centrum.gregoriaans@advalvas.be

De redactie laat mensen aan het woord die een interessante mening vertolken. Ze respecteert daarbij alle opinies zonder onderscheid. De auteurs ondertekenen daarom hun bijdragen. De meningen die zij vertolken zijn persoonlijk en vallen niet noodzakelijk samen met de meningen van de redactie.

De volgende nieuwsbrief zal op 15 december 2005 verschijnen. Teksten hiervoor moeten de redactie uiterlijk voor 15 novem^r 2005 bereiken.

ABONNEMENTEN

Door een abonnement te nemen steunt u daadwerkelijk onze werking! Hartelijk dank daarvoor.

Oud-cursisten en andere geïnteresseerden kunnen een jaar-abonnement nemen (4 nummers) door storting van 6 euro op rek. 737-0100011-47 met vermelding abonnement nieuwsbrief gregoriaans. Wil u ons extra steunen, neem dan een steun-abonnement van 15 euro of een beschermend abonnement van 30 euro. De cursisten krijgen de nieuwsbrief gratis toegestuurd.

Discussiegroep en mailinglist gregorianen: surf naar: <http://www.egroups.com/subscribe/gregoriaans> en klik op de JOIN-knop.

Uitgebreide informatie over gregoriaans op het net: <http://listen.to/plainchant>

Gregoriaans op het net: <http://listen.to/plainchant>

Jaargang 7, nummer 1, September 2005