

Kerstwensen

Beste lezer,

Graag wensen we je alle kerstvreugde en -vrede toe, waarnaar je in het diepste van je hart verlangt. Wordt het nieuwe jaar *in de wereld* een jaar van onzekerheid, laat het dan *in jouw wereld* een voorbeeld worden van echte menselijke verbondenheid. Laat het Gregoriaans daarbij een welkome ondersteuning zijn, wanneer het je aanzet tot enige reflectie over wat in de wereld en jouw wereld omgaat.

Wij geloven vast dat het die diepere rijkdom van het Gregoriaans is, die maakt dat zoveel mensen kennis willen maken met deze zang. Dat deze zang van bij zijn ontstaan in de vroege middeleeuwen tot nu toe alle wereldse en kerkelijke stormen heeft overleefd, vindt wellicht daarin zijn reden. Als Centrum Gregoriaans willen wij deze traditie (in de zin van "overdracht") ook dit jaar verder bewerkstelligen.

En graag doen wij daarvoor alle mogelijke inspanningen. Zo hebben we heel recent beslist om, eens te meer om in te gaan op de vragen van geïnteresseerden, de cursus 1B ook in GENK te organiseren. Deze cursus richt zich tot beginners met al enige ervaring gewone notenleer. Meer details vindt u op pag. 4. Hij start er op 22 januari. Mensen van Limburg en omstreken, profiteer van deze gelegenheid!

Een andere enige gelegenheid om de Gregoriaanse rijkdom tot ons te laten komen, is de Eucharistieviering, waarmee wij de cursus traditioneel afsluiten, en die gezongen wordt door cursisten en oud-cursisten. Welnu, dit jaar wordt het méér dan enig, want de slotdag van de cursus valt samen met Palmzondag. De mis zal dus beginnen met de palmwijding onder het zingen van Gregoriaanse gezangen. Maar ook het *lang evangelie*, de *Passio Christi*, die in de gloriejeden van het Gregoriaans werd gezongen, zullen wij ook nu zingen! Onnodig te zeggen dat dit werkelijk een unieke kans is. Hou dus zaterdag 19 maart 16.30 uur vrij, en wees van harte welkom in de neogotische kapel van de Oude Abdij van Drongen!

Nog een prettig jaar toegewenst,

Bart Guns, voorzitter

CURSUS 1 B

(VOOR BEGINNERS MET AL ENIGE ERVARING NOTENLEER)

**START OP 22 JANUARI IN GENK
EN OP 26 FEBRUARI IN DRONGEN.**

MEER DETAILS OP PAG. 4

Kerstverhaal

La Grande Chartreuse, dit is Godland

De katholieke kerk kent tientallen kloosterordes. Terwijl in België en Nederland de belangstelling voor retraites toeneemt - sommige kloosters hebben een wachtlijst van een jaar - is er één orde die de poorten gesloten houdt: die van de kartuizers. Het is niet alleen de meest gesloten, maar ook de strengste orde. De zwijgende monniken van La Grande Chartreuse, trekken zich terug uit de wereld om zich volledig aan God te kunnen wijden. 'On ne visite pas le monastère, staat op een bordje naast de ingang. Maar de prior van La Grande Chartreuse en ik zijn familie van elkaar, en daarom staat hij me blijmoedig op te wachten als ik na een flinke klim puffend en beladen met bagage aankom bij de poort van het klooster. Pater Marcellin Theeuwes (67) is een robuuste man. Hij begroet me met een stevige handdruk. Een vriendelijke man ook, die warmte uitstraalt, een man die gewend is te luisteren. Zijn stem is zacht; harde woorden vallen er zelden in een kartuizerklooster. Maar hij is ook een strenge man als het gaat om de zeden en gewoonten van de kartuizers. Zo verbood hij dat een prior de begrafenis van diens vader bijwoonde. Want dat is de keuze die een kartuizer maakt als hij intreedt: je gaat het klooster in, voorgoed: je leeft er, je bidt er, je werkt er en je sterft er.



Het is geen gemakkelijk leven bij de kartuizers. Het zijn harde, sterke mannen die dit volhouden, sterk van geest, hard van lichaam. Zoals Jezus de woestijn inging voor zijn worsteling met God, zo gaan ook de kartuizers de woestijn in. Een leven lang. Ze leven streng, sober, ascetisch, en vooral: alleen, zelfs binnen de eeuwenoude muren van hun eigen klooster. Drie keer per dag komen ze in de kloosterkerk samen voor zang en gebed. De rest van de tijd brengen ze biddend en werkend door in hun kluisenaarshuisje, precies zoals het negenhonderd jaar geleden voorgeschreven is door de stichter van de orde, Sint Bruno van Keulen. Radio, televisie, internet en kranten zijn er niet. De innerlijke stilte en toewijding moeten zo min mogelijk verstoord worden. De lezingen worden parlando gereciteerd, alle gebeden a capella gezongen, zoals gebruikelijk in het greg-

riaans. Muziekinstrumenten zijn er niet. Het gregoriaans van de kartuizers is de soberste vorm van deze kerkmuziek: hier geen lang en hoog aangehouden halleluja's; geen uitschieters naar boven of beneden. De zang is zacht en helder. De monniken zingen om beurten een psalmvers. Een vraag en antwoord spel. Op het In Nomine Patris et Filio... aan het eind van een psalm, neigen de kerkgangers het hoofd. Dan volgen momenten van intense stilte. Dan ook wordt duidelijk waarom het gregoriaans wel de muziek van de stilte wordt genoemd. De godsvrucht van de monniken is op die momenten bijna tastbaar.

Prior Theeuwes, naar kloostertraditie aangesproken met Dom Marcellin, heeft aan zijn witreren riem een sleutelbos met een passe-partout voor alle hekken en deuren in het klooster. Hij voert ons over trappen en door gangen naar de eeuwenoude 200 meter lange gotische kruisgang waaraan de cellen liggen van de 'eenzame monniken'. Het klooster telt 35 van die kluisenaarscellen. Het zijn huisjes met elk een tuintje waarin de monnik groenten, kruiden of bloemen kan verbouwen. Naast de toegangsdeur het doorgeefluikje waarin een broeder elke dag de portoir, het houten kistje met eten, zet. Altijd vegetarisch, en op vrijdag is het water en brood. Daarachter een gangetje van een meter of vijf waarin de monnik zich bij slecht weer wat kan vertreden.

De 'eenzame monniken' hechten aan hun ascese: "We hebben onlangs voorgesteld douches aan te leggen in de cellen, maar de meerderheid stemde tegen. Dat vonden ze niet nodig. Wel komt er waterleiding, en daarmee ook een modern toilet." Nu halen de monniken een kan water op de gang en douchen ze in de wasruimte op de eerste étage.

In een binnentuin langs de kruisgang ligt het kloosterkerkhof. Rijen zwart houten kruizen. "Daar gaan we in, gekleed in onze pij en liggend op een plank. Geen kist, nee. Eigenlijk is dat verboden in Frankrijk, maar wij hebben ontheffing. We doen het zo al honderden jaren", zegt de prior. Op de kruizen staan geen namen. Het doet er ook niet zo toe. "We weten wel wie waar ligt, hoor", zegt prior Theeuwes. Wat schouderophalend vertelt hij dat een graf na dertig jaar opnieuw gebruikt wordt. En die botten dan? "Och, die gaan wat dieper of zo." Stof zijt ge en tot stof zult ge wederkeren. Ook zijn graf ligt op hem te wachten. Voor hem een stenen kruis, omdat hij generaaloverste is van de orde, de 72ste sinds de stichting van het eerste klooster op deze plaats. Maar hij is niet bang voor de dood; leven en sterven zijn slechts stappen op de weg naar het eeuwige leven.

De eisen zijn streng; kandidaat-kartuizers moeten goed gezond zijn van lichaam en geest. Een psychologische test kan deel uitmaken van de toelatingsprocedure. Voor mensen met trauma's is geen plaats in het klooster. Nog geen tien procent van de kandidaten treedt daadwerkelijk in. Terwijl het aantal roepingen terugloopt, stijgt de belangstelling voor de orde.

Joost Reijnders

Enig

"Onze" Palmzondag

Het einde van het cursusjaar 2004-2005 van het Centrum Gregoriaans en de kerkelijke kalender leiden tot een mooie apotheose. Palmzondag 2005 en onze slotmis vallen samen. De dag nadien, vol symboliek, opent de lente. De eucharistieviering van "onze" Palmzondag zal speciaal zijn. Er is een palmprocessie met de bijhorende zangen en rituelen. Het lange evangelie van Mattheus zal volledig gezongen worden. De andere delen van de mis krijgen hun klassieke voortreffelijke gregoriaanse expressie. **Zaterdag 19 maart, om 16.30 u. in de neogotische kapel van Drogen.**

Rosa, rosa, rosae...

Latijn op internet



Het Vaticaanse Latinitas, een instelling die de Latijnse taal moderniseert, presenteert zich nu ook via internet. Wat is het equivalent voor 'computer', 'terrorist' of 'cowboy' in het Latijn? Latinitas reageert op de problemen die latinisten hebben om bij de tijd te blijven. Latinitas noemt een computer '*instrumentum computatorium*', degenen die geweld en terreur uitoefenen worden '*tomocrates (-ae)*' genoemd en de hoofdrolspeler in een western is een '*armentarius*'. Op de website van de Heilige Stoel wordt Latinitas geïntroduceerd en er wordt onder andere een kort Italiaans-Latijns woordenboek gepresenteerd met nieuwe Latijnse woorden.

Latinitas heeft voor ongeveer 15.000 nieuwe woorden het Latijnse equivalent bedacht, waarvan enkel de meest populaire op internet te lezen zijn. Wie alle nieuwe woorden wil kennen, kan terecht bij het woordenboek '*Lexicon Recentis Latinitatis*', dat in gespecialiseerde boekhandels te koop is. Latinitas is opgericht in 1976 door paus Paulus VI, houdt zich bezig met gebruik en uitbreiden van de Latijnse taal door publicatie van onder meer Latijnse periodieken. Voorbeelden hiervan zijn het kwartaalblad *Latinitas*, dat voor het eerst verscheen in 1953. Dit blad is geschreven in het Latijn en behandelt culturele onderwerpen zoals literatuur, filosofie, geschiedenis en wetenschap. Een onderdeel hiervan is de *Diarium Latinum* waarin hedendaagse nieuwsfeiten op journalistieke wijze worden weergegeven. Latinitas organiseert ook het *Certamen Vaticanum*, een internationale wedstrijd voor Latijnse dichtkunst en proza. Sinds 1953 wordt hiervoor aan het einde van elk jaar een prijs uitgereikt. Latinitas organiseert ook cursussen Latijn met dezelfde lesmethoden zoals die worden gebruikt bij het onderwijzen van moderne talen, namelijk Latijns in het Latijn. Ook worden debatten, congressen en conferenties over de Latijnse cultuur georganiseerd.

Psalmen

Origineel leren luisteren

Mystiek in de psalmen: zo heet het nieuwe boek van Kees Waaijman, verschenen in een co-editie van de uitgeverijen Ten Have - Baarn en Carmelitana-Gent. Het boek maakt deel uit van de "Serie Mystieke Teksten en Thema's". In deze reeks zijn nu al 22 werken verschenen. Opzet van de reeks is mystieke teksten en schrijvers toegankelijk te maken voor een breed publiek. De serie staat onder redactie van Hein Blommesteijn en Kees Waaijman van het Titus Brandsma Instituut. Auteur Waaijman is niet enkel wetenschappelijk directeur van dit instituut maar ook hoogleraar Spiritualiteit aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Zijn boek is bestemd voor geïnteresseerden in bijbelse spiritualiteit en mystiek, zoals predikanten, pastores, religieuzen, docenten en belangstellende leken. Kees Waaijman nodigt zijn lezers uit op een originele manier naar de psalmen te luisteren: vanuit de mystiek. Zestien hoofdstukken zijn evenzoveel toegangen tot de mystieke ruimte van de psalmen. Iedere toegang gaat uit van een concrete ervaring, bijvoorbeeld: dat we leven, er zijn; grenssituaties van ziekte, schuld en angst; onze behoefte aan oriëntatie. Vanuit die thema's legt Kees Waaijman verbanden met de psalmen. Hij beperkt zich niet tot losse, uit hun verband gelichte fragmen-

ten, maar betreft het hele psalmboek in zijn studie. Dat maakt zijn benadering compleet en nieuw. Het boek is gefundeerd in een bezonnen kijk op de verschijnselen spiritualiteit en mystiek. Dat de auteur tot zo'n benadering in staat is, bewijst zijn grote handboek "Spiritualiteit", waarvan in 2003 de vierde druk verscheen. "Mystiek in de psalmen" telt 205 bladzijden en kost 18,95 euro. (Ten Have - Baarn, Carmelitana-Gent)

INTERMEZZO

"IK WIL WEER EENS EEN VOLLE KERK!"



De koster van de Goede Herderkerk in Apeldoorn organiseerde een ouderwetse kerstsamenzang. Het bijzondere van deze samenkomst is dat de aanwezigen hem zelf mochten samenstellen.

Volgens de koster zat zijn kerk bomvol met meer- en minder gelovigen die samen uit volle borst kerstliederen zongen. Organisator Piet van Keulen benaderde twee koren om het geheel te ondersteunen. Het plein van de kerk werd aangekleed met 70 kerstbomen. Fakkels brachten de juiste stemming en een sneeuwkanon zorgde voor een wit tapijt. Piet van Keulen was erg verrast door de positieve reacties van iedereen. Hij benadrukt dat de samenkomst in de Goede Herderkerk er voor iedereen is. 'Of je nu gelovig bent of niet, zingen vindt bijna iedereen leuk, vooral als je kerstliederen kan horen, die je zelf hebt ingestuurd' aldus van Keulen.

MINDER MUZIEK IN AKEN.

Het doek lijkt definitief gevallen over de sluiting van de katholieke St.-Gregorius Hogeschool voor Kerkelijke Muziek in het Duitse Aken. In de school is er plaats voor 35 studenten, die er als kerkmusicus, organist, liturgisch organist of koördirigent kunnen afstuderen. Momenteel zijn er 32 studenten. De sluiting van de gerenommeerde muziekhogeschool is onvermijdelijk geworden door de dalende financiële inkomsten van de Duitse bisdommen, als gevolg van de hervorming van de kerkbelasting.

Recent onderzoek heeft ook aangetoond dat Duitsers steeds minder geven aan goede doelen. Eerder moesten de Duitse bisdommen ook al drastische besparingen en verschillende kerksluitingen doorvoeren. De studenten die nu aan de hogeschool zijn ingeschreven, zullen er wel hun studies kunnen afmaken.

GREGORIAANS EN DE MODERNE MENS.

Een congres in 2004 rond gregoriaanse muziek heeft nog maar eens bewezen hoe sterk die muziek aansluit bij het geloof van de moderne mens. De bijeenkomst was een initiatief van de Italiaanse St.-Ceciliavereniging. Op het congres is stil gestaan bij de 1400ste verjaardag van de dood van de H. Gregorius de Grote, die zijn naam gaf aan de muziek. Paus Gregorius was overtuigd van het belang van de Latijnse gezangen binnen de Romeinse liturgie. Het congres bracht hulde aan de esthetische schoonheid en de evangelische en bijbelse trouw van de gregoriaanse gezangen in de eucharistievieringen. Andere thema's op het congres waren de relatie tussen het gregoriaans en het kerkelijke leergezag en de stand van het academische onderzoek rond het gregoriaans. Er was ook een rondetafelgesprek met benedictijnen van gerenommeerde abdijen in Italië, Spanje en Duitsland. De ontmoeting eindigde met een plechtige eucharistieviering met gregoriaanse gezangen in de St.-Pietersbasiliek.

RETRAITE VIA INTERNET.

Wie dat wenste, kon tijdens de Advent een retraite volgen via internet. Het initiatief gaat uit van de Franse website Notre Dame de Web (NDWeb). Initiatiefnemers zijn Franse mannelijke en vrouwelijke religieuzen die op die manier de Ignatiaanse spiritualiteit ook via het internet proberen te verspreiden. De adventsbezinning liep tot en met Kerstmis. Iedere week kregen de deelnemers via e-mail een boodschap, met advies en voorstellen voor geestelijke oefeningen en contemplatie. In een gouden boek konden de deelnemers hun indrukken neerschrijven. In 2003 namen op die manier 700 mensen via het internet aan de bezinning deel. Voor wie geïnteresseerd is, de site biedt ook een Paasretraite aan. En daarnaast de christelijke initiatie 'Premier Pas' (Eerste passen) en 'Venez et voyez' (Kom en kijk), waarmee bezoekers hun kennis over Christus kunnen verdiepen. Website: www.ndweb.org. Wie liever een retraite in het Engels volgt, surf naar: www.creighton.edu/CollaborativeMinistry/cmo-retreat.html

AGENDA

Vieringen:

- Zo 2/1/05** 10u Kortrijk - O.L.Vrouwkerk - Ephifanie: Ecce advenit door Laudate Dominum.
- Zo 2/1/05** 17u Kortrijk - Kerk O.L.V. Hospitaal - Vespers door Laudate Dominum.
- Zo 2/1/05** 10u30 Watou - St. Jan ter Biezen - Ephifanie: Ecce advenit door de herenschola van Cum Jubilo.
- Zo 9/1/05** 18u Antwerpen - St. Pauluskerk - Vespers van Driekoningen door de Schola Gregoriana Antwerpen.
- Za 15/1/05** 17u Amsterdam - Obrechtkerk - Gregoriaanse meditatie door Gregoriana i.s.m. de Turkse musicus Behsat Üvez.
- Zo 23/1/05** 10u30 Watou - St. Jan ter Biezen - Feest van de Heilige Antonius: Os iusti door de damesschola van Cum Jubilo.
- Woe 2/2/05** 19u Roeselare - Arme Klaren - Maria Lichtmis: Suscepimus door Laudate Dominum.
- Zo 6/2/05** 9u30 Sombeke - H. Apoloniakerk - Feest voor de Maagd Martelares Apolonia door de schola gregoriana feminea In Voluntate.
- Zo 6/2/05** 10u Kortrijk - O.L.V. kerk - 5e zondag door het jaar: Venite adoremus door Laudate Dominum.
- Zo 6/2/05** 17u Kortrijk - Kerk O.L.V. Hospitaal - Vespers door Laudate Dominum.
- Zo 13/2/05** 10u Watou - St. Jan ter Biezen - 1ste zondag van de vasten: Invocabit me door de herenschola van Cum Jubilo. (Radiomis)
- Zo 13/2/05** 11u Middelkerke - St. Willebrordkerk - 1ste zondag van de vasten: Invocabit me door Vox Laetitiae.
- Zo 20/2/05** 10u30 Watou - St. Jan ter Biezen - 2e zondag van de vasten: Tibi dixit door de damesschola van Cum Jubilo.
- Zo 27/2/05** 10u Mortsel - Kapel St. Jozefkliniek - 3e zondag van de vasten: Oculi mei door In Voluntate.
- Zo 6/3/05** 10u Kortrijk - O.L.V. kerk - 4e zondag van de vasten: Laetare door Laudate Dominum.
- Zo 6/3/05** 17u Kortrijk - Kerk O.L.V. Hospitaal - Vespers door Laudate Dominum.
- Za 19/3/05** 17u Brussel - Eucharistieviering door Laudate Dominum.
- Za 19/3/05** 16.30 Drongen - Oude Abdij - Gregoriaanse Palmprocessie en gezongen lang Evangelie tijdens de afsluitende mis cursus Centrum Gregoriaans.
- Zo 20/3/05** 11u Hove - St. Jozefkerk - Palmzondag: Hosanna Filio David door Vox Laetitiae.
- Zo 20/3/05** 9u45 Kortrijk - O.L.V. kerk - Palmzondag: Hosanna Filio David door Laudate Dominum.
- Zo 20/3/05** 11u15 Mortsel - St. Benedictuskerk - Palmzondag door In Voluntate.
- Do 24/3/05** 20u Antwerpen - St. Pauluskerk - dienst van Wilte Donderdag door de Schola Gregoriana Antwerpen.
- Vr 25/3/05** 20u Antwerpen - St. Pauluskerk - dienst van Goede Vrijdag door de Schola Gregoriana Antwerpen.
- Za 26/3/05** 20u Antwerpen - St. Pauluskerk - Paaswake door de Schola Gregoriana Antwerpen.
- Zo 27/3/05** 10u Kortrijk - O.L.V. kerk - Hoogfeest van Pasen: Resurrexi door Laudate Dominum.

Zo 3/4/05 18u Antwerpen - St. Pauluskerk - Vespers van Beloken Pasen door de Schola Gregoriana Antwerpen.

Zo 3/4/05 10u Kortrijk - O.L.V. kerk - 2e Paaszonndag: Quasimodo door Laudate Dominum.

Zo 3/4/05 17u Kortrijk - Kerk O.L.V. Hospitaal - Vespers door Laudate Dominum.

BIJSCHOLING

Vrijdag 14 januari 2005 20u **Gregoriaans nader bekeken** o.l.v. Piet Vessies, Muziekhuis 'De Zangbodem', Skilpaed 9, Menaldum (Nederland) Na de cursus 'Kennismaken met Gregoriaans' organiseert Muziekhuis 'De Zangbodem' nu ook de cursus 'Gregoriaans nader bekeken'. Voor hen die zich willen verdiepen, maar ook voor iedereen die zijn/haar kennis eens wil opfrissen. In vijftien lessen wordt veel aandacht besteed aan het neumenschrift en de notatie. Er wordt o.a. gewerkt met het boek 'Gregoriaans zingen' van J. Elemans. De cursus wordt afgesloten met een door de cursisten zelf gezongen presentatie. Van 14 januari t/m 22 april 2005 op vrijdagavond. Info: Piet Vessies, Menaldum Tel.: +31.518.45.17.04 Fax: +31.518.45.21.37

VARIA

Gregoriaans mannentrio Gregoriana verzorgt elke derde zaterdag van de maand (m.u.v. juli en augustus) een zgn. 'Gregoriaanse meditatie'. Gregoriana werkt daarin ook samen met andere musici (vocalisten en instrumentalisten), zowel uit het Oosten als het Westen, waardoor muzikale en religieuze verwantschappen van diverse culturen worden onthuld. Toegang: vrij (collecte). Info: Reinier van der Lof, Weesp (NL) Tel.: +31.294.419754

CURSUS GREGORIAANS

Data van de cursussen 2004-2005:

Instapcursus 1 a: voor beginners met weinig of geen ervaring notenleer:

Drongen: 20/11 (n), 27/11 (v), 11/12 (n), 18/12 (v), 15/1 (n), 22/1 (v), 29/1 (n), 19/2 (n), 26/2 (v), 12/3 (v), 19/3 (volledige dag)

Instapcursus 1 b: voor beginners met al enige ervaring notenleer en/of Gregoriaans:

Drongen: volledige dagen: 26/2, 12/3, 19/3

Genk: volledige dagen: 22/1, 5/2, 19/3. De slotdag van 19/3, met afsluitende Gregoriaanse mis, gaat in Drongen door, samen met de andere cursisten.

Cursus 2 en 3 (enkel Drongen): vervolgcursussen : volledige dagen: 20/11, 11/12, 15/1, 29/1, 19/2, 19/3 - Praktijksessie: 5/3

Praktijkdagen voor afgestudeerden:

volledige dagen: 5/3, 21/5. De praktijkdag van 5/3/2005 zal ook dit jaar een sessie koortraining door Jeanine Lambrechts omvatten, en op die dag is ook Martin Polspoel te gast (thema wordt later meegedeeld). De praktijkdag van 21/5/2005 wordt gewijd aan het Norbertijner-gregoriaans en wordt gegeven door Jos Bielen, norbertijn. Alle afgestudeerde cursisten worden telkens concreet aangeschreven met alle informatie.

Kortingen op het cursgeld:

- personen jonger dan 25 jaar krijgen 50 euro vermindering indien zij jaar 1A, Jaar 2 of Jaar 3 wensen te volgen. Voor het jaar 1B genieten zij een korting van 25 euro.
- groepen van meer dan 3 personen kunnen een 4de persoon gratis de cursus laten volgen.

Inschrijven: zie hieronder "Administratie Cursisten".

CENTRUM

Administratie cursisten:

Lucienne Van Gastel, A. Vereeckestraat 1/6, B-2220 Heist o/d Berg Tel: 015. 24.13.63 E-mail: cursist.gregoriaans@pandora.be

Betalingen:

Op rek. nr. 737-0100011-47 bij Dhr.Jos Brausch G.Gallierlaan 5, 9000 Gent. Vanuit Nederland met gekruiste cheque.

Informatie over de inhoud v/d cursussen:

Frans Bastiaensen, Bloemenlaan 26, B-2950 Kapellen, Tel: 03. 664.15.45 E-mail: fransbastiaensen@hotmail.com

REDACTIE

Myriam Vervoort-Van den Hauten,
Mortselveldenlaan 8, B-2640 Mortsel Tel: 03. 449.43.15
E-mail: centrum.gregoriaans@advalvas.be

De redactie laat mensen aan het woord die een interessante mening vertolken. Ze respecteert daarbij alle opinies zonder onderscheid. De auteurs ondertekenen daarom hun bijdragen. De meningen die zij vertolken zijn persoonlijk en vallen niet noodzakelijk samen met de meningen van de redactie. De volgende nieuwsbrief zal op 15 maart 2005 verschijnen. Teksten hiervoor moeten de redactie uiterlijk voor 15 februari 2005 bereiken.

ABONNEMENTEN

Door een abonnement te nemen steunt u daadwerkelijk onze werking! Hartelijk dank daarvoor.

Oud-cursisten en andere geïnteresseerden kunnen een jaar-abonnement nemen (4 nummers) door storting van 5 euro op rek. 737-0100011-47 met vermelding abonnement nieuwsbrief gregoriaans. Wil u ons extra steunen, neem dan een steun-abonnement van 13 euro of een beschermend abonnement van 26 euro. De cursisten krijgen de nieuwsbrief gratis toegestuurd.

Discussiegroep en mailinglist gregorians: surf naar: <http://www.egroups.com/subscribe/gregoriaans> en klik op de JOIN-knop.

Uitgebreide informatie over gregoriaans op het net: <http://listen.to/plainchant>

**19 MAART OM 16.30 U. ABDIJ DRONGEN
GREGORIAANSE MIS "IN PALMIS" MET
PALMWIJDING EN GEZONGEN LANG EVANGELIE
VERZORGD DOOR CURSISTEN
EN OUD-CURSISTEN
HARTELIJK WELKOM AAN IEDEREEN !**

Gregoriaans op het net: <http://listen.to/plainchant>

Jaargang 6, nummer 2, december 2004