

harte uitgenodigd op deze plechtigheid. Noteer dus nu al plaats en datum : Kapel van de Oude Abdij in Drongen, zaterdag 21 maart 1998 om 16 u.

Wie méér details wil vernemen kan ons bereiken op ons secretariaat, A. Vereeckestraat 1/12 in 2220 Heist-op-den-Berg (Lucienne Van Gastel) of op telefoon 03/664.15.45 (Frans Bastiaensen) of fax. 09/230.61.99. U kan op die wijze ook steeds een nieuwe brochure aanvragen voor uzelf of voor uw vrienden.

*

15 & 16 november 1997

DIES GREGORIANA

St.-Catharinacollege - Geraardsbergen

Graag steunen wij dit initiatief, dat een ontmoetingsforum wil bieden aan gregoriaanse koren, ook voor de beginnende koren. Het programma is rijk gevuld :

Zaterdag 15 november

13-17 u. : Initiatie voor jongeren.

18 u. : Auditie, Scola Gregoriana Brugensis olv. Roger Deruwe, centraal thema het Requiem.

19 u. : Completen, Scola Gregoriana Brugensis.

20.30 u. : Concert 'Gregoriaans als inspiratiebron'. Op het historisch Anneesensorgel speelt Antoine Tronquo het requiem van M. Duruflé met mezzosopraan Lucienne Van Deyck, en werken van J. Rheinberger, C. Franck, G. Verschaegen, F. Peeters.

Zondag 16 november

09.10 u. : Laudens, Gregoriaans Studiekoor Zeeuws-Vlaanderen olv. Martin Polspoel.

10 u. : Radiomis, Schola Cantorum Amsterdam olv. Eugen Liven d'Abelardo.

11.30 u. : Auditie, Dameskoor Cantus Germanus (Tienen), Gregoriaans Herenkoor Gaudete (Aalst), gemengd Gregoriaans Studiekoor Zeeuws-Vlaanderen.

12.30 u. : Middagmaal.

15 u. : Auditie, Schola Cantorum Amsterdam, Liturgie van St.-Jan de Doper.

17 u. : Vespers, Schola Cantorum Amsterdam.

Inlichtingen en reservaties: St. -Catharinacollege, tel: 054/41.24.37, fax: 054/41.16.28, <http://uc2.unicall.be/college>, of F. Van Parijs, 02/396.26.71, of JJ. van den Daelen, 02/396.12.08

*

Hebt u nieuwsjes 'Gregoriaans' ?

die cursisten en oud-cursisten zouden kunnen interesseren ? Laat het ons weten, wij organiseren de brievenbus naar cursisten en oud-cursisten ! Breng ons tijdig op de hoogte, ondermeer over : *verslag over allerlei gregoriaanse aangelegenheden - bespreking en recensies van boeken en CD's - aankondiging van concerten, seminaries e.d. - aanbod en vraag van boeken (ook tweedehands) - aanbod en vraag om te zingen in koorverband - koornieuws - familie-nieuws...*

Reclame voor uw Gregoriaans koor bij de cursisten

Dat kan. Stuur ons een paar affiches of prospectussen of folders. Wij leggen die in de bibliotheek ter beschikking. **Ook uw koornieuws** zullen wij graag op die manier aankondigen. Om redenen van privacy menen wij echter géén adressen te mogen doorgeven.

Hartelijke groeten van ons allen !

Lucienne Van Gastel, Greet Lawaisse, Marthe Fleerackers, Jos Brausch, Frans Bastiaensen, Wim Criel

Centrum Gregoriaans



Secretariaat :
A. Vereeckestraat 1/12,
2220 Heist-op-den-Berg
Tel: 03/664.15.45
Fax.: 09/230.61.99

De goede Nieuwsbrief

oktober 1997

Zaterdag 11 oktober 1997

Uitstap naar Vaals

De afwezigen hadden weer eens ongelijk !

Het was - voor een zaterdagochtend - vroeg opstaan in *De Vlaanders*. Kwart over zes stonden de eersten al te trappelen van ongeduld om te vertrekken, en klokslag half zeven was het zover. Vroeg, zeer vroeg... maar de sfeer was onmiddellijk opperbest. In Antwerpen ver voegde ons de grootste groep, en wat verderop waren we compleet, een volle bus. Onder een mistig wolkendek arriveerden we om negen uur ter plaatse, zodat wat tijd overbleef om de benen te strekken en een eerste blik te werpen op de heel bijzondere, vooral uiterst sobere architectuur van de abdij. Naam van de architect : Dom Vanderlaan, een naam als een klok voorwie ooit les kreeg van Jan Bogaarts. We lieten de gewijde

sobere sfeer langzaam binnendringen in onszelf. Met de klok van de tertsen (per officie wordt een andere klok, of een combinatie ervan, geluid) schreden we langzaam en zwijgzaam naar de door haar soberheid zo indrukwekkende bovenkerk. Aansluitend op de tertsen volgden we de volledig gregoriaanse mis. Het was alsof de tijd even bleef stilstaan in de vele harten, er werd aandachtig geluisterd, meegevolgd, meegebeden en gemediteerd. Iedereen was zo positief vervuld dat het moeten missen van de koffie (en dat sedert 6 u in de morgen !) als gevolg van een panne aan de bus de gemoederen niet kon doen omslaan. Integendeel kwam daardoor wat méér tijd vrij om Frater Poudroijen te aanhoren in zijn remarkable vergelijking tussen het Gregoriaans en de dom van Aachen. Boeiend debat dat gevolgd werd door een rondleiding in de voor het publiek toegankelijke delen van de abdij, waarbij de zin van elk hoekje werd uitgelegd. Net op tijd waren we uit de sacristie om de sexten bij te wonen, waarna we uit onze hemelse verrukking afdaalden en per bus de koffietafel opzochten... de mens leeft niet van het geestelijke alléén. Het geleid bezoek aan de dom van Aachen paste, na het betoog van Frater Poudrooijen, als gegoten in het schema. De visu konden we ons inleven in de middeleeuwen en de (religieuze) politiek van de Pepiniden en Karel de Grote, niet zonder te grinniken bij de typische gidsenhistories over duivels, grimmige wolven en zondaars die boete deden bij de troon van Karel. De tijd was té kort, we wilden immers de zuivere klankkleur van de gezamenlijke beierende klokken van Vaals niet missen. Zij riepen ons naar de Vespers, door velen ervaren als het intiemste moment van ons bezoek aan de abdij. Alleen al de wijze waarop een monnik met het wierookvat zijn eerbied voor God uitstraalde, bewoog ons en maakte het stil in onze harten. Vredevol verliepen we kort daarna de abdij. Onderweg stopten we nog even om onze dorst te laven en onze inwendige mens te versterken in een baancafé, en bleven we maar na-kaarten over *hoe deugd het ons gedaan had* 'de visu et auditu' te gaan zien hoeveel kracht uitgaat van het Gregoriaans. ■

Rappel

De cursus 1997-1998 start dit jaar op **22 november**. Wij geven u hierbij nogmaals de nieuwe structuur. Zij heeft het afgelopen jaar haar degelijkheid bewezen.

Door de opsplitsing van Cursus I in een a) en b) krijgen de beginners zonder ervaring notenleer (I a)) een aparte opleiding Gregoriaanse solfège gedurende het eerste trimester van de cursus. Tijdens het tweede trimester vervoegen de beginners die wel al ervaring notenleer hebben (I b)) de groep. Samen hernemen ze dan versneld de gehele stof, en gaan daarna verder. Zodat beide groepen op het einde van het cursusjaar ongeveer op gelijk niveau staan om het jaar daarop Cursus II aan te vatten. De nieuwe instapmogelijkheden beantwoordden blijkbaar beter dan voorheen aan de werkelijkheid, tot grote tevredenheid van de deelnemers.

Cursus 1 :

a) 1° trimester: Notenleer in Gregoriaanse context

Voor beginners die weinig of geen ervaring notenleer hebben.

b) 2° trimester: Basisbegrippen Gregoriaans

Vervolg van het 1e trimester en instap voor beginners die al enige praktische ervaring notenleer hebben.

Cursus 2 : Basiskennis Gregoriaans

Voor afgestudeerden Cursus I en professionelen & studenten met meer gevorderde voorkennis Gregoriaans (mits advies docent).

Cursus 3: Diepere studie Gregoriaans

Voor afgestudeerden Cursus II.

Praktijksessies voor afgestudeerden :

Onder leiding van Frans Mariman en Wim Van Gerven. Vijf namiddagen.

NIEUW en INTERESSANT is zeker de mogelijkheid tot **groepsinschrijving**. Door deze formule kan u vanaf een groepsinschrijving van 3 personen gratis een vierde persoon inschrijven. Ofte een korting van 25 %. Deze korting kan gecombineerd worden met de reeds bestaande korting voor jongeren van - 25 jaar. Wij hopen op deze wijze koren en jongerengroepen ertoe te bewegen om Gregoriaans aan te leren. Blijkbaar slaat deze formule aan, want er zijn reeds twee groepen op deze wijze ingeschreven.

Nog nieuw vanaf dit jaar zijn de **praktijksessies voor de cursisten zelf**. Het gaat om twee halve dagen op zaterdag 31 januari en zaterdag 14 maart 1998. Dit intitatief komt er op vraag van de cursisten. Er zullen tijdens die praktijksessies vooral antifonen aangeleerd worden, speciaal gekozen in toepassing van wat tijdens de cursus zelf werd aangeleerd.

Nog nieuw is dat we dit jaar **een nieuwe docente, Mevr. Birgit Zimmerman**, mogen verwelkomen, en dat Ronny Plovie daardoor ook in Cursus II zal beginnen doceren. Hierdoor hopen we de zware druk die sinds méér dan tien jaar op de schouders van Frans Mariman lag, wat te kunnen verlichten.

Nog een nieuwigheid is dat naast Frans Mariman nu ook **Wim Van Gerven twee praktijksessies** voor afgestudeerden zal verzorgen, nl. op 6 december 1997 en op 10 januari 1998. De afwisseling van directie kan niet anders dan boeiend zijn !

Als datum kan u ook al noteren : **21 maart 1998**. Dan heeft om 16 u. de **afsluitende Eucharistie** plaats, tijdens dewelke de verschillende groepen van cursisten en praktijksessies deze mis opluisteren, samen met een koor, waarin oud-cursisten meezingen. Dit jaar zal dit het koor van Octaaf Van Laere (St.-Christoffelkoor) uit Evergem zijn. *Uzelf, Uw gezin, Uw vrienden en alle belangstellenden zijn van*